

Verslag 11-05-2019 Zwaluwen MO13-1 tegen KMD MO13-1

Even wat later als gepland maar na veler verzoek heb ik mijn pen ter hand genomen. Nadat ik de haan van de schutting heb geschoten ben ik al slaap wandelend naar mijn senseoapparaat gelopen en eerst een bakkie koffie genomen. Het tijdstip was 06:15!! Welke idioot bedenkt zoiets? Maar goed voor deze uitverkochte topper had ik het wel over. Vandaag op het programma stond Zwaluwen-KMD aanvang 08:30! De meiden moesten van hun trainer 07:45 verzamelen. De supporters moesten om 07:15 op costa del KMD zijn want deze wedstrijd moest men bezoeken met een bus-combi. Er vertrokken 8 bussen vol uitbundige fans richting en zon overgoten Vlaardingen. Daar aangekomen zag ik als goede journalist dat de meiden maar ook zeker trainer Dick er erg ontspannen uitzagen, goed teken of wat? De KMD meiden gingen zich omkleden en erna mocht trainer Dick met zijn assistent, lijkt wel Batman en Robin/ Peppi en Kokki / Waldorff and Stattler, hun speech houden. Na dit alles liepen de meiden als echte profs zelfstandig naar het veld om een warming-up te houden. Bij het veld aangekomen werden de meiden met gejuich, geklap en siervuurwerk ontvangen door de mee gereisde supporters. Uw reporter nam zijn plekje in in de box van de journalisten toen de wedstrijd begon. Je kon merken dat voor beide ploegen de belangen groot waren, want het spel golfde op en neer waarbij beide partijen kansen creëerden maar de keepers goed werk verrichtten, zodat de rust bijna bereikt werd met de ouderwetse brilstand. Maar helaas voor KMD was het vlak voor rust 1-0 voor Zwaluwen. In de rust ging trainer Dick met zijn meiden de kleedkamer in om dingen door te bespreken. Als reporter probeer je mee te luisteren aan de deur of bij de raampjes maar overal waar ik kwam was daar de beveiliging die mij weg jaagde, Usenie bedankt, dus helaas kan ik u niet melden wat er gebeurde in de kleedkamer. Bij aanvang van de 2e helft was duidelijk te zien dat KMD niet van plan was om hier te verliezen en namen direct het initiatief over wat resulteerde in al snel de 1-1. Dit gaf de meiden nog meer een boost en na 19 minuten spelen werd het 1-2 voor KMD. Alles op de tribune werd gek. Mensen sprongen, zongen, liepen de polonaise wat een sfeer. Nog 11 minuten te gaan, wat een spanning, mijn hart als neutrale man ging te keer als een gek..... dan maar ff mijn pil nemen om rustig te worden. Na 3 valium pillen genomen te hebben was uiteindelijk 5 minuten voor tijd de beslissende de treffer voor KMD. Helaas was ik zo tam dat ik niet meer kon juichen maar de supporters des te harder. Wat een ontknoping in zo'n wedstrijd. Na afloop zat ik erbij als een Boeddha om tot mij zelf te komen pfff. Eenmaal bijgekomen en na 14 interviews was het zo dat trainer Dick aangegeven heeft in de rust dat als jullie zo doorgaan dat wij hier winnen met 1-3 en zo geschiedde. Dick en meiden van harte gefeliciteerd met deze di(c)k verdiende overwinning en op naar de volgende.

Ps: Volgende week allemaal 5 euro meenemen laten we Dick naar het casino gaan om met ons geld roulette te spelen want met zo'n vooruitziende blik worden de meiden (hopelijk) kampioen en wij als ouders rijk!

PS2: volgende week de wedstrijd Duindorp en laten wij met zijn allen onze meiden positief steunen en ook de tegenstanders want na een positieve uitslag voor ons hebben wij duindorp de week erna nodig zodat zij hun sportieve plicht doen tegen Kethel/Spaland en onze meiden dan officieel kampioen kunnen worden. Tot dan

Ciaooooo