

RVV AGE-GKK VE1 - KMD VE1 (uitslag: 3-3):

Thuis hadden we gewonnen met 6-0, maar vandaag moesten we laten zien dat deze uitslag terecht was. In de kerosinedampen is het altijd lastig voetballen, maar wie is eigenlijk deze tegenstander? RVV AGE-GGK staat voor Rotterdamse Voetbal Vereniging AVS (Abraham van Stolk), Germinal (Groei en Roem moeten immer naar Ambitie leiden), EDS (Eendracht doet Samenspelen) - GGK (Gemeentelijke Gasfabriek Keilehaven). Hiermee hebben ze (volut) de langste clubnaam van de huidige voetbalclubs in Nederland. We begonnen best goed, want al snel was het 0-1 door Patrick Lambic, die een schot op doel waagde, waarbij de bal eerst getoucheerd werd door een verdediger en vervolgens door de keeper. Maar wie heeft het later nog over de schoonheid van een doelpunt; hij zat er gewoon in en telt, dus. Echter niet veel later werd het 1-1 door geklungel achterin, waarbij Carlos Santana de bal eerst nog kon blokken, maar helaas niet kon klemmen. Vervolgens kwam de bal bij een tegenstander, die slim om Tic Tac Theo heen draaide en raak schoot. Na luttele minuten was het al weer 1-2 door Berry Bako, die de keeper in de korte hoek verraste. Dennis de Mennis had vervolgens 3 kansen op rij om de score te verhogen, maar miste net nog wat finesse. Wel zijn we zo blij met zijn comeback na een gedwongen afwezigheid door een gebroken navel, dat hij de Johnny te logeren kreeg (zie onder). In deze fase hadden we AGE op de knieën kunnen (nee moeten) krijgen, ware het niet dat het overwicht niet werd omgezet in doelpunten. Drs. J. had het moeilijk aan de linkerflank, niet vanwege zijn a.s. 50-jarige verjaardag, maar vanwege een straffe wind. Maar goed, daar had de tegenstander ook last van. Joop! had het ook lastig aan de rechterflank, maar hij wil de bal dan ook aangespeeld krijgen in de voet. Vlak voor de rust stapte Robbie Moermansk in, waardoor zijn man vrij kwam te staan, die vervolgens de bal kreeg en via de handen van Carlos Santana kon scoren: 2-2. De eerste 10 minuten na rust waren abominabel slecht, waarbij we van geluk mochten spreken dat er niet werd gescoord. Wel moest Meester Rob er af met een gebroken heup en kreeg van Al Tabib (die daarvan net hersteld was) het advies om een zetpil te nemen. In deze fase stonden we met de rug tegen de muur, waarbij AGE nog eenmaal mocht scoren: 2-3. Gelukkig creëerden wij ook kansen, waarvan Berry Bako er een verzilverde, na een slappe terugspeelbal, waar hij net tussen kon komen en de stand weer gelijk trok: 3-3. Dus weer 6 doelpunten, maar dan verdeeld over beide partijen. Onze verdediging onder leiding van Haagsche Wimpie en Tikkie Rikkie gaf de rest van de wedstrijd geen kansen meer weg en Pistolen Paultje werd er op uit gestuurd voor een volgende aanval. Hierbij kwam Ab Hamstring oog in oog te staan met de keeper en verzuimde helaas om de winnende te maken. Het gevoel dat er meer in deze wedstrijd had gezeten overheerste na afloop, en terecht, want ik heb meer kansen voor de onzen geteld dan bij de tegenstander. De welgemeende complimenten gaan naar de uitstekend leidende scheids, al zag hij soms een handsbal over het hoofd en werd er door Tinus Positivo en Ton het Kanon vanaf de bank luidkeels "alle hens aan dek" gebruld. Na afloop was het als vanouds weer snel gezellig en werd de ene na de ander grap verteld. Bijv. die over de VOG en een niet nader genoemd persoon, die allebei de opticiens in Wateringen had gebeld. En toen AGE met 2 kannen bier aankwam kon het helemaal niet meer stuk. Dit was zeker nog bedoeld als goedmakertje voor hun late afmelden (30 minuten voor aanvang) bij onze thuiswedstrijd. In de kantine hebben we ons de bittergarnituur ook nog uitstekend laten smaken, zodat we moe maar voldaan weer uit Rotterdam vertrokken.

