

KMD VE1 - Semper Altius VE2 (uitslag: 3-0):

Hoera, eindelijk de wel verdiende bitterballen!

Na een week genoten te hebben van de koppositie, wilden we graag de lijn van winnen doortrekken. Waar het door kwam was mij onduidelijk, maar de 1^e helft speelden we als een koploper onwaardig. Het was een geluk dat onze tegenstander ook heel veel moeite had om elkaar te vinden, want anders had het zo maar verkeerd kunnen aflopen. Wel kwamen we op voorsprong nadat van het trio Berry Bako, Dennis de Mennis en Arnaud Tesla, alleen de laatste het net wist te vinden: 1-0. Dit was het 1^e en enige hoogtepunt van de 1^e helft. De 2^e helft begon niet veel anders. Ook al kon Bickel Beer de uitslag verdubbelen, nadat hij bij zijn eerste balcontact de bal direct op zijn slof nam, maar daarbij slechts de lat vond. Even later, na het nemen van een vrije trap door de keeper van Semper, werd deze onderschept (voordat de bal het strafschopgebied had verlaten) door Berry Bako en scoorde daaruit toch de 2-0. Hierover was nogal wat discussie, maar onze leidsman Good Old John keurde hem goed, dus hoorde je ons niet meer klagen, dit in tegenstelling tot Semper. Achteraf was dit wel het kantelpunt in de wedstrijd. Ook won de betere conditie het, want 2 x 5 wissels is het geheime wapen van de Veteranen. De 3-0 werd gemaakt door Hansie Hansie. Hoe is het mogelijk, want zo veel kansen hadden we niet gehad, zelfs Sjef niet. Semper had hiervoor nog wel de mogelijkheid gehad om ons de bitterballen door de neus te boren, want na een vrije trap werd de bal eerst nog getouchéerd door Carlos Santana, waarna deze via de paal vlak voor het doel langs ging. Dit kwam hem op een high five te staan van Haagsche Wimpie. Dus sleepten we eindelijk de nul uit het vuur. Volgens de door hem zelf ingestelde traditie werd de schaal bitterballen betaald door onze sluitpost himself. Hierdoor verdient hij de Johnny, als aanmoedigingsprijs, ook al maakte Tikkie Rikkie daar flink aanspraak op, want wat was hij goed vandaag! Het was na afloop weer ouderwets gezellig in de kleedkamer, met op de achtergrond de feestmuziek van Hansie Hansie op 10. Tic Tac Theo kwam binnenlopen met een gevulde krat, omdat hij weer een jaartje had bijgeschreven en Meester Rob was druk bezig met toastjes smeren met Pesto Rosso en kruidenboter. Dit alles onder het toezicht van Nessor, Ab Hamstring en Patrick Lambic, die dit alles uitstekend lieten smaken. Zelfs Arnaud Tesla genoot ervan, ondanks zijn gekneusde ribben en opgelopen dikke lip. Het was sowieso zijn pechdag, want hij moest ook nog eens 10 minuten op de volle reservebank plaatsnemen, die o.a. werd ingenomen door de geblesseerde Marcel Molentocht die de overtocht vanaf zijn huis had gewaagd en de buiten de selectie gevallen Al Tabib. Zelfs André the Giant kwam nog even langs om de aanstaande kampioenen aan te moedigen. Eigenlijk schitterden alleen onze vaste bankvullers Ton en Tinus door afwezigheid. Toen als laatste, ondergetekende de kleedkamer bezemschoon wilde achterlaten en daarbij gebeld werd door Pistolen Paultje, dat hij opgesloten zat in het ballenhok, kon zijn dag helemaal niet meer stuk. Zeker niet toen 's avonds ook nog de aanstaande verjaardag van Joop! werd gevierd in zijn nieuwe onderkomen. Manne wat een feestdag-week-maand-jaar!

