

KMD VE1 – TAC '90 VE4 (uitslag: 2-3):

Het geluid....van een bal op de doelpaal.....tikkie takkie voetbal:

Al snel bleek dat de tegenstander van vandaag voldoende kwaliteit had om het ons moeilijk te maken. We werden meteen getest, toen Rik James een tikkie terug gaf op onze laatste man Dennis de Mennis; alleen stond daar een TAC-speler die deze opgelegde kans gelukkig niet verzilverde. Omdat Rik de financiële man is bij de veteranen, deed Tikkie Rikkie hierbij zijn naam nogmaals eer aan. Vandaag was het debuut van Berry Bako en zoals gewoonlijk scoort een nieuwkomer bij ons (bijna) altijd. Na circa 10 minuten kwam daar de perfecte voorzet van rechts en de TAC-keeper was uit zijn doel. Maar helaas is onze nieuwe aanwinst zo links als het maar zijn kan en volgens Meester Rob was deze vrije kans echt niet zo gemakkelijk als het er uitzag. Dus eerst moest de bal voor het goede been en ja, toen was de kans verkeken. Weer 5 minuten later een aanval van TAC, een vliegend schot en een bal die via de lat achter ons doel belandde. Voorlopig dreigde de eerste helft in een bloedeloze brilstand te eindigen....tot de allerlaatste seconde. Tic Tac Theo (what's in a name?) had het zwaar met zijn tegenstander, die minstens 20 jaar jonger was en was hem even kwijt. Hij gaf hem iets te veel ruimte, waardoor deze buiten de 16 kon aanleggen voor een schot, dat helaas net onbereikbaar was voor onze sluitpost: 0-1. Direct daarna floot onze leidsman André the Giant op zijn fluit voor een bakkie thee. De rustpauze werd nuttig gebruikt om de TACTiek nog eens te bespreken. Volgens Jeroen Pierrot moest er korter gedekt worden en als het nodig was mocht er een tikkie uitgedeeld worden. De 2e helft was koud begonnen en na een corner kwam de afgeslagen bal terecht bij Pistolen Paultje, die direct met zijn linker met scherp schoot met een verwoestend schot op de paal tot gevolg. De keeper had het nakijken en zag de bal zo achter hem terugkaatsen, het doel in: 1-1. Niet veel later ging Berry Bako alleen op de keeper af en verzaakte deze keer niet en luisterde zijn debuut op met een mooi doelpunt: 2-1. Hoe is het toch mogelijk dat debutanten bijna altijd scoren bij de veteranen in hun eerste wedstrijd! Onze plaaggeest van de eerste helft bleef het ons moeilijk maken met zijn snelle uitvallen, maar zijn 2^e doelpunt werd bijna uit stand zo langs Patrick Lambic in de hoek van ons doel geplaatst: 2-2. Vervolgens een corner door TAC, die snoeihard werd ingekopt door bijna de kleinste man van het veld. Carlos Santana voelde (en hoorde) de bal alleen maar over zijn kruin gaan, en kon daar niets meer aan doen: 2-3. Opmerkelijk feit was dat TAC 2 keer had gescoord, terwijl ze met 10 man op het veld stond, vanwege smakeloze kritiek van een TAC-speler op de leiding, maar onze uitstekend fluitende Gigant loste dat prima op. Hier was Nessor erg blij mee, want anders had hij moeten fluiten en zo kon hij nog wat speelminuten maken. Toch helaas een achterstand, maar de wedstrijd was nog niet over. Bickel Beer probeerde nog wat te bikkelen, maar dat was eigenlijk onbegonnen werk tegen die snelle tikkie takkie spelers. Ook Al Tabib en Hansie Hansie konden geen vuist maken. Waar was Nick Tyson eigenlijk? Intussen was Ab Hamstring uitgevallen met inderdaad weer een gebroken Verder speelde Marcel Molentocht solide, maar hebben we 1 naam nog niet genoemd. Deze Persoon krijgt de Johnny van de week, omdat hij vlak voor tijd de gelijke stand op het scorebord had moeten zetten, toen hij oog in oog met de TAC-keeper de bal op de doelpaal mikte i.p.v. er tussen. Zijn naam is Arnaud Tesla.

N.B. 1) Er is wat aan de hand met onze Johnny. Hij is momenteel gehandicapt, maar dat is een kolfje naar onze hand. Gelukkig is Johnny intussen aan de beterende hand.

N.B. 2) Het artistieke trio T3, alias Tuin, Tinus en Ton zat vandaag ook weer eens op de bank. Maar goed: beter laat dan nooit!

