

Heb je wel eens een trui uitgetrokken die niet van katoen is, op een koude winter dag? Dan krijg je echt een statische shock, oud hollandsch gezegd, je krijgt een optatert. Dit gevoel had ik afgelopen vrijdag avond, ik zat ADO-Roda JC te kijken. Mooie pot tot de 21^e minuut, toen werd er gestopt met voetbal.

Oud KMD lid, ADO supporter, ADO liefhebber en ADO 'er in hart en nieren, Dani Ebben was aanwezig bij de wedstrijd en werd op die minuut geëerd voor zijn inzet voor het voetbal, zonder strijd geen overwinning. Dani lijdt momenteel aan de vreselijke ziekte Kanker, er is helaas geen bestrijding meer mogelijk. Terminaal ziek op 21 jarige leeftijd en dan altijd maar blijven volhouden dat zonder strijd geen overwinning. Zijn ziekte is niet meer te bestrijden en zal ook helaas voor meerdere mensen van alle leeftijden een verloren strijd zijn. Toch altijd vol blijven houden, geef nooit op.

Dit is een mooi motto voor velen die de zelfde ziekte hebben, maar wel een kans hebben op genezing. Geloof in jezelf en blijf altijd hoop houden.

KMD 7 heeft het voortouw genomen om een wedstrijd voor Dani te organiseren, voor hun oud team maatje op zijn oude complex. Geheel in stijl nam KMD 7 afscheid van Dani met een mooie overwinning.

Ook na zo een ervaring moet de zaterdag 25 september nog beginnen.

De start van de competitie staat op het programma, voor de mannen van KMD 4, dit keer was de opening uit in De Lier. Op volle oorlog sterkte wordt de reis naar De Lier ingezet. Met drie wissels langs de kant werd de wedstrijd gestart en vanaf het begin was gelijk duidelijk dat dit niet de wedstrijd van KMD zou gaan worden.

KMD wist de eerste aanname en passing niet goed te verzorgen en binnen no time was de 1-0 een feit. KMD wist de balcontrole niet terug te vinden en nu werden ook detailfouten direct afgestraft. De 2-0 en 3-0 waren schoolvoorbeelden hoe een fout netjes afgestraft worden. En zo ging het de hele eerste helft, veel fouten makende KMD tegen een goed spelende Lyra.

Ruststand 6-0, tijd voor een bakkie thee.

Tweede helft werd er veel beter gevoetbald uit een goed gecoördineerde verdediging. En KMD kwam weer aan voetballen toe en maakten zelfs vele kansen om meerdere doelpunten te scoren. Lyra was nu meer onder controle gebracht en hun wisten hier nu maar 2x uit te scoren. De tweede helft was veel beter dan de eerste en hiermee blijkt maar weer dat een goede organisatie het halve werk is.

Einde wedstrijd en na deze afslachting mochten de mannen van KMD 4 achter de bar plaatsnemen. Tot die tijd werd de wedstrijd van KMD 7 gevolgd, die mannen wisten de buurman Velo te verslaan met 2-1.

Na die wedstrijd gingen enkele mannen nog even langs Dani om het gemaakte herinneringen boek af te geven. Maar de situatie rond Dani was aflopend, het was een kwestie van uren die hij nog te gaan had op deze wereld. Tijdens het maken van het verslag kwam het schokkende nieuws van het overlijden van Dani Ebben. Op veel te jonge leeftijd van ons heen gegaan. Wij wensen de nabestaanden en de vrienden uit KMD 7 veel sterkte toe de komende tijd.