

KMD 35+2 - Semper Altius 35+4 (uitslag: 1-3):

Vandaag speelden we een wedstrijd om snel te vergeten, daarom houd ik het kort. Door collectief falen kwamen we snel achter, maar konden wonder boven wonder de tegenscore beperken tot 0-1, in ieder geval tot de rust. Werkelijk alles ging mis, de passing, de aanname, de controle, de aanval, de verdediging, de opstelling, de duels, de tegenstander, de regen, de wind, de bal etc. Er was te weinig beleving, geen inzet, geen balgevoel, geen Jooplijnen, tja, dan houdt het op hé!

Bij de 1^e aanval in de 2^e helft viel de 0-2, door een wel erg snelle en behendige spits. Gelukkig zette Sjef iets recht, wat eerder nog heel krom was: 1-2. We zaten nu in een betere fase en waren wanhopig op zoek naar de gelijkmaker en zoals vaker viel het doelpunt, maar dan aan de ander kant. Hiermee waren we door de ondergrens van ons kunnen gezakt, waarbij slechts enkele spelers in de buurt van hun gemiddelde kwamen. Gauw vergeten dus.

Wat ons wel bij zal blijven is het debuut van Alex Robben, de zwager van Arnaud Tesla. Hij deed het niet onverdienstelijk, maar het is dan ook erg lastig om te wennen bij ons. Hij paste zich naadloos aan ons niveau en hij heeft dezelfde voetbalhumor. Toen hem bij de introductie voorafgaande aan de wedstrijd werd gevraagd hoe hij ontgroend wilde worden, begon hij spontaan een liedje te zingen en kreeg direct bijval en stonden we daar massaal op de binnenplaats "Lang zal hij leven te zingen". Dit was bedoeld voor ex-speler André the Giant, die 12 oktober 60 jaar wordt !!!

Verder wil ik zeker niet vergeten Bickel Beer te noemen, die vandaag een puike wedstrijd heeft gefloten, ga zo door. Omdat zijn afscheidswedstrijd (als speler) door de Coronamaatregelen is uitgesteld, kreeg hij wel al vast zijn afscheidscadeau overhandigd: een onvergetelijk moment vastgelegd tijdens een uitwedstrijd in en tegen 's Gravenzande en uitgehouwen op een stuk hout.

Ook Dennis de Mennis moet nog vermeld worden, want in dit hondenweer een hele wedstrijd vlaggen, ga er maar eens aanstaan.

En last but not least wil ik nog onze leiders bedanken voor het vele lachen in de dug-out, Ton het Kanon, Tinus Positivo (niet van de Corona hoor) en de geblesseerde supersubs Arnaud Tesla, Nick Tyson en Drs. J. O ja en de Betonnie ging vandaag naar Alex Robben, ook al heeft hij niet gescoord bij zijn debuut, waarbij dat al vaker wel is gebeurd.

