

Bekerwedstrijd TAC '90 35+3 - KMD 35+2 (uitslag: 1-1):

Vandaag, 6 maanden later, mochten we weer het veld op om onze kunsten te vertonen. Daar hadden we dus heel lang naar uitgekeken. De aanloop naar de wedstrijd ging een beetje anders dan normaal: thuis omkleden en op eigen gelegenheid naar de tegenstander TAC'90 35+3, ofwel VE3. Dat is best jammer, want bij het gezamenlijk omkleden wordt altijd de juiste wedstrijdspirit gecreëerd. Dit gebeurde nu vooraf op het veld, waarbij we afspraken om toch vooral onze mond te houden tegen de scheids, ook al weet je dat hij geen gelijk heeft; bij TIC TAC trek je toch altijd aan het kortste eind. Maar mogelijk door ons goede voornemen, hebben we een leuke pot voetbal kunnen spelen, chapeau aan de tegenstander en de scheidsrechter natuurlijk. Alleen Berry Bako heb ik iets horen roepen over een bril of zo. Afijn, we begonnen lekker aan de wedstrijd en kregen al snel enkele kansen. Alsof we vorige week nog gespeeld hadden, zo fit oogden we en konden elkaar goed vinden. De trainingsarbeid bracht dus direct al zijn rendement. We streden voor elke meter en coachten elkaar op een positieve manier. Het duurde even voor het 1^e doelpunt viel, maar dan toch het foutje achterin en Arnaud Tesla die kon doorlopen op de keeper: 0-1. Helaas konden we daar niet lang van genieten, want al snel een onhoudbaar schot langs het blok van Tom en de stand was al weer gelijk. Drs. J. hield het toen voor gezien en nam plaats langs de kant van het veld. Nick Tyson nam zijn plaats in en liet zien dat hij weer helemaal terug is op zijn oude niveau. Ook Meester Rob moest naar de kant na een botsing met zijn tegenstander en kwam terug met een mooie pleister op zijn elleboog. Ondanks de weersvoorspellingen bleef het aardig droog en gingen we op het veld rusten met een bekertje mierzoete limonade (of energy drink?). Nadat hij eerst zijn hamstring goed had getest, maakte Ab zijn rentree in de 2^e helft. Ook Frankie Guitar kwam supergeil het veld in en werkte zijn 1^e bal al direct over de zijlijn, nadat Tic Tac Theo de bal uit een ingooi op zijn uitstekende lichaamsdeel had gemikt. Op het middenveld was Hansie Hansie heer en meester en bediende Petje "met baard" op maat. Verder zorgde Nessor voor de nodige rugdekking en bouwde vervolgens weer rustig op via Dennis de Mennis en Joop! Maar meer zat er niet in vandaag. Na het laatste fluitsignaal stapten we tevreden van het veld en verzamelden we voor de seizoensopeningspeech van Haagsche Wimpie. Hierbij werd ritueel afscheid genomen van onze gouden Tinus, waarbij Tinus Positivo de trofee met een hamer in stukken probeerde te slaan, maar dat is best lastig bij een rubberen pop, hè Tinus? Vervolgens werd de nieuwe mascotte gepresenteerd, maar eerst moest deze nog uitgepakt worden door Ton het Kanon. Vanaf dit seizoen wordt de zogenaamde "Betonnietje" uitgereikt en viel vandaag de beurt aan topscorer (tot nu toe) Arnaud Tesla (die het knuffelgehalte hiervan maar zozo vindt), terwijl deze net zo goed naar BeTommie had kunnen gaan, vanwege zijn strakke keeperswerk, waardoor we een punt mee naar huis konden nemen. In de kantine was het (weliswaar op afstand) goed toeven en smaakten de hete broodjes kip-kerrie weer als vanouds. Tikkie Rikkie legde de nieuwe regels van het lappen uit, waarna we met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.

