

Zestienhoven VE1 - KMD VE2 (uitslag: 1-1):

Vandaag moesten we winnen om de koppositie te heroveren en de race voor het kampioenschap in gang te houden. Daar doen we alles voor, zo ook vorige week, in onze vrije weekend, waarin we een Pilatesles hebben gevolgd, gegeven door Jacqueline van "Hofland van Geest Fysiotherapie", juist de eega van Frankie Guitar. De spieren waren dus lekker soepel en op aanraden van onze aanvoerder Haagsche Wimpie zouden we uiterst geconcentreerd beginnen en elkaar positief coachen. Dit lukte aardig in het begin en er viel geen onvertogen woord. De 1<sup>e</sup> helft werden enkele speldenprikken uitgedeeld, maar de kansen werden niet afgemaakt. Wij hadden het betere van het spel, maar waren onmachtig om dit te laten zien in doelpunten, terwijl de tegenstander misschien 1x in onze zestien en 1x gevaarlijk is geweest. Het goede gevoel overheerste, maar de bal moest er wel een keer in. Thuis hadden we nog vrij gemakkelijk gewonnen met 6-2, maar toen verkeerden we in een betere vorm dan vandaag. We gingen rusten met de brilstand. De 2<sup>e</sup> helft kwamen we er aanvankelijk niet meer aan te pas en lieten onze opponent steeds meer toe in onze zestien. Ze werden steeds gevaarlijker, maar wij hebben altijd Carlos Santana nog. Er moest iets gebeuren en zo geschiedde. Arnaud Tesla werd getorpedeerd binnen de zestien met een penalty tot gevolg. Normaal gesproken neemt Ab Hamstring deze, maar na zijn abominabel slechte poging vorige wedstrijd, was het nu de beurt aan Sjef, die de bal keihard bovenin de kruising schoot. Dit was lekker voor zijn zelfvertrouwen en wij kregen er ook een boost van. Toch ging Zestienhoven nu "alles of niets" spelen en wij stonden al snel met de rug tegen de muur. Wissels volgden elkaar in hoog tempo op, alleen wilde niemand vlaggen, zodat Petje nog even moest wachten met invallen. Arnaud Tesla kreeg het aan de stok met zijn tegenstander en de scheids, die direct 2x geel trok. Zo jammer dit, want dit deed de wedstrijd nog meer kantelen. Ook de tegenstander van Nessor kon met geel vertrekken naar de bank en wij kregen even wat meer lucht. Weer tijd voor een wissel om iets te forceren en Marcel Molentocht werd geslachtofferd, maar alles voor het teambelang, dus hij vatte dat sportief op. Hiervoor kreeg hij dan ook na afloop de Tinus uitgereikt. Bij een vrije trap kon Tikkie Rikkie net niet goed bij de bal, waardoor de bal voor de voeten van zijn tegenstander belandde, die de bal onhoudbaar in de hoek van ons doel schoot: 1-1. Nu moesten wij weer volop aan de bak, want winst was het enige dat telde vandaag. Maar we waren niet in staat om een vuist te maken, hoe zeer Hansie Hansie en Drs. J. dat ook probeerden. Dus waren onze kampioensaspiraties verdwenen en stonden we weer met beide benen op de grond. In de kleedkamer zaten we er verslagen bij en voelde het alsof we hadden verloren, maar gelukkig veranderde de stemming gaandeweg. Zeker toen Meester Rob zijn Jumbotasje opende en er allemaal lekkere etenswaren uithaalde. Grote klasse hoor! We hadden het onszelf moeilijk gemaakt, maar we hebben het nog steeds in eigen hand: alles winnen vanaf nu, dus ook van de koploper en dan zullen we nog wel eens zien. De douche was lekker en heet, behalve voor Tic Tac Theo, die als laatste, met zijn ingesopte grijze haren geen water meer uit de kraan kreeg en zijn kop maar onder de koude kraan stopte. Wat een bikkel werd er al geroepen, maar dat is er natuurlijk maar één en dat is Bickel Beer. Rest mij nog onze andere bikkels langs de lijn te bedanken: Ton het Kanon, Tinus Positivo, Good Old John en Joop! Fijn weekend allemaal!

