

KMD VE2 - Semper Altius VE2 (uitslag: 3-3):

4 weken geleden speelden we ook al tegen elkaar, maar meerdere spelers zagen we voor het eerst. Uit had Semper zich ook al “versterkt” en nu deden ze dat nog eens “dunnetjes” over. We zagen spelers in andere shirts en er was er zelfs één afkomstig van een andere vereniging. Konden we daar dan niets tegen doen, want dit moet toch gestopt worden? Kijk als je een keer te weinig spelers hebt, dan leen je wat van een ander team, hebben wij ook wel eens gedaan bij een cruciale wedstrijd, maar als dit structureel gebeurt, tja zeg het maar. Niet leuk. Met een verzwakte voorhoede, waren wij de eerste die binnen 5 minuten een fout maakten. Meester Rob en Tic Tac Theo wisselden op het verkeerde moment van tegenstander, waarbij de bal precies goed viel: 0-1. Maar dit werd vrijwel direct rechtgezet door eenzame spits Arnaud Tesla, die er 2 achter elkaar maakte: 2-1. Petje was hierbij zijn behulpzame assistent, die een puike wedstrijd speelde. Dit belooft eigenlijk veel meer moois, maar het tijdelijke overwicht stakte vanwege verder uitblijven van goede aanvallen en we lieten Semper weer terugkomen in de wedstrijd. In de rust had Haagsche Wimpie nog zo gezegd om de 2^e helft scherper te beginnen, maar de 1^e aanval was het meteen al raak door Semper: 2-2 en dat na 26 seconden volgens Ton het Kanon en de koppies gingen hangen. Die (te) jonge en (te) snelle linksbuiten van Semper bleef gevaarlijk en na de 2^e shift had Tikkie Rikkie daar ook de handen vol aan. Vervolgens struikelde Drs. J. over een onzichtbare drempel en daar had Frankie Guitar even later ook last van. Hoe kan dat! Intussen versierde Arnaud Tesla een penalty toen hij tegen de keeper op botste en Ab Hamstring wist wat hij te doen had: 3-2. In deze fase hadden we door moeten drukken, maar dat lukte niet, ook al deden Hansie Hansie en Jeroen nog zo hun best. We kregen aanval na aanval te verwerken en het lukte maar niet om Semper uit ons strafschopgebied te houden. Na meerdere pogingen was het Nessor die de Semper speler het laatste raakte en de hierop volgende penalty ging er in: 3-3. Dit kwam hem op de Tinus te staan, ook al had hij in de 1^e helft nog een wereldredding verricht door de bal net op tijd weg te punteren bij een gevaarlijke scrumage. Ondanks verwoede pogingen om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen, was het maximaal haalbare een schijnbare overtreding van Arnaud Tesla, wat hem op geel kwam te staan, uitgedeeld door André the Giant. De laatste actie werd verricht door Carlos Santana, die een voortreffelijke redding had en zo ons gelijkspel consolideerde. De gevoelens waren na afloop gemengd, want er had zeker meer in gezeten, ondanks onze gehandicapte voorhoede, maar tegen dit Semper was er eenvoudig weg geen houden aan. Aanvankelijk was het erg stil in de kleedkamer, maar gaandeweg hadden we weer wat praatjes en werd er gekeuveld over de a.s. verhuizing van Pistolen Paultje en het afscheid van Bickel Beer aan het eind van dit seizoen. Ook Tinus kreeg het steeds meer naar zijn zin, maar had wel wat te veel gedronken en zat na afloop een beetje in zak en as....

