

Berkel VE1 - KMD VE2 (uitslag: 6-4):

Vandaag de lastige uitwedstrijd tegen Berkel, dat ons eerder dit seizoen het 1^e puntverlies had bezorgd. Op het plaatselijk erg drassige veld begonnen we niet eens zo slecht. Petje nam een vrije trap en had een streep in gedachten, maar helaas. Even later schoot hij net naast. Intussen was Berkel op 1-0 gekomen door een falende verdediging. Wij kregen kans op kans, waarbij Berry Bako net over schoot en Arnaud Tesla één op één met de keeper faalde. Intussen had Carlos Santana zijn eerste redding verricht. Toen kwam Meester Rob lelijk ten val, waarbij hij zijn hand bezeerde. Hij was al zo'n pechvogel geweest de laatste maanden, vandaar dat hij na afloop de Tinus kreeg uitgereikt. Marcel Molentocht nam zijn plaats in en bij zijn eerste actie kreeg hij meteen een vrije trap tegen. De 2-0 was pure klasse van Berkel, waarbij zelfs Ab Hamstring en Tikkie Rikkie die sterke Berkel-aanvaller niet konden afstoppen. Bij de 3-0 zag de verdediging er weer niet goed uit. Ook Jeroen speelde niet zijn beste wedstrijd, want normaal gesproken maakt hij het verschil op het middenveld, maar nu niet of het was de verdienste van Berkel, dat overal goed stond. Met deze stand gingen we rusten en het was ijsig stil in de kleedkamer toen Haagsche Wimpie zijn donderspeech gaf. We waren blijkbaar nog steeds onder de indruk, want de 2^e helft was koud begonnen of de 4-0 diende zich al aan. Hierbij was Nessor de laatst gepasseerde verdediger. Toen werden we een beetje wakker, want bij een corner kopte Arnaud Tesla zo maar raak: 4-1. De 5-1 viel, doordat Berkel vanaf de middellijn ongestoord door kon lopen naar ons doel. De wedstrijd golfde op en neer, want na weer een redding van onze goalie, waren wij weer aan zet. Hansie Hansie schoot via de binnenkant van de paal voortreffelijk raak en dat met links: 5-2. Carlos Santana had intussen weer een redding verricht, maar bij de vrije trap daarna zag hij er niet goed uit. Hij riep nog "oké", maar de bal luisterde niet en rolde in de uiterste hoek: 6-2. De hierop volgende aanval stond onze sluitpost wel weer goed. Toen brak een fase aan van verkeerd ingooien. Nota bene Pistolen Paultje was al voor de 2^e keer de Sjaak en Berkel kon het niet veel beter. Na wat geklungel voor het vijandige doel, was het uiteindelijk toch Arnaud Tesla die de bal voor het laatst raakte: 6-3. We kregen nog meer kansen, maar in deze fase was het steeds "net niet". Ook het magistrale afstandsschot van Hansie Hansie, weer met links, in de linkerbovenhoek had zeker een doelpunt verdiend. Laatstgenoemde scoorde niet veel later toch de 6-4 en we hadden het betere van het spel. Frankie Guitar verloor even de controle over zijn emoties en stapte van het veld. Carlos Santana had zijn zoveelste, nu laatste redding verricht, maar helaas mocht de wedstrijd niet langer duren, want anders....Joost mag het weten....De supporters Tinus en Ton, samen met Bickel Beer en Joop! dachten er het hunne van. Ook uw reporter was er bij om alle doelpunten te noteren, maar was disciplinair geschorst vanwege zijn wangedrag vorige week.

