

KMD VE2 - VOB VE1 (uitslag: 5-1):

Vandaag DE wedstrijd van het seizoen, namelijk tegen koploper VOB uit Rotterdam, onze grootste rivaal, waar we in 3 jaar uit elke keer wonnen, maar thuis 2x verloren. Dat wilden we nu doorbreken. VOB had wel 3 wedstrijden meer gespeeld, dus was de stand op de ranglijst vertekend. VOB begon scherp aan de wedstrijd en we stonden met de rug tegen de muur. Meester Rob kon dit niet meer aanzien en verliet het veld met een onwillige hamstring. Tegen de verhouding in kreeg Arnaud Tesla na 10 minuten de kans om de score te openen, waarbij hij niet faalde: 1-0. Drs. J. gaf Frankie Guitar vervolgens een niet te missen kans, maar het doel was net iets te klein voor hem. VOB bleef erg gevaarlijk en had slimme spitsen. Een van hen verliet geblesseerd het veld en er werd al geroepen dat Nessor hier debet aan was, maar dat vind ik te kort door de bocht. Joop! kreeg de wind van voren toen hij even met de rug naar de bal stond, net toen hij werd aangespeeld, maar dat doen veteranen nu eenmaal om elkaar weer scherp te krijgen. Ook Tikkie Rikkie oogstte kritiek toen hij in balbezit (maar wel met 2 hijgende VOB-spelers in zijn nek) de bal zo maar over de achterlijn speelde. Daarna kregen we wat meer lucht en konden deze uitslag consolideren tot aan de rust. In de 2^e helft zagen we dat VOB zich had versterkt en de wedstrijd werd nog pittiger. Maar er werd een penalty versierd en Ab Hamstring liep helemaal naar voren om deze te nemen en te scoren: 2-0. Wat een luxe en we zagen iets knakken bij VOB, mede omdat de veroorzaker van de penalty eraf moest met rood. Toch gaven ze niet op en hun verse spits werd constant gezocht. Toen deze Tic Tac Theo te snel af was, dacht laatstgenoemde nog te kunnen corrigeren door hem de pas af te snijden, maar vervolgens duikelden beide kemphanen door de lucht. Een nuttige overtreding, want bij onversperde doorgang had deze VOB-speler binnen luttele seconden oog in oog met Carlos Santana gestaan. Helaas kwam dit TTT op een gele kaart te staan, nota bene uitgedeeld door zijn maatje André the Giant en kwam daar dus bekaaid vanaf. Vanaf de bank was dit niet goed waar te nemen en men dacht eerst dat Haagsche Wimpie de schuld afschoof op TTT, want volgens Sjef zouden we dit dan amper merken in het veld. Het was dus nu 10 tegen 10, maar Berry Bako maakte snel hierna de 3-0. Toch lieten wij VOB terug komen in de wedstrijd door een eigen doelpunt van Pistolen Paultje. De bal werd voorgegeven en met zijn tegenstander achter zich, moest hij de bal raken. Hij zat er strak in, dat wel. Iedereen dacht dat de wedstrijd nu was gespeeld, maar Jeroen had nog niet gescoord. Dat deed hij vervolgens op aangeven vanuit de linkerflank voor een bijna leeg doel. Arnaud Tesla eindigde zoals hij was begonnen en zette de eindstand 5-1 op de borden. In de kleedkamer werd de overwinning uitgebreid gevierd en sommigen oefenden alvast in het omhoog houden van de kampioensschaal. De gouden Tinus werd uitgereikt aan wie anders dan Paulus de Boskabouter. Na 2 weken bij Hansie Hansie op de schoorsteen naast eenarmige Johnny werd het ook wel eens tijd om van domicilie te veranderen. Rest mij nog de vaste supporters te bedanken, zoals Ton het Kanon en Tinus Positivo, die eigenlijk helemaal niet zo negatief is; hij benoemt alleen maar de feiten. Dat konden Good Old John the Comeback Kid, Bickel Beer, Tom het Blok en Petje alleen maar bevestigen.

