

KMD VE2 - toernooi 35+ bij VV Groeneweg om de Tiroler Winter Cup

Hierbij de samenvatting van de resultaten van KMD VE2 in Zevenhuizen, daar waar we 4 jaar geleden nog de roemruchte Johnny trofee veroverden, die intussen al vele avonturen met ons heeft beleefd en nu ter ziele is gegaan. De verwachtingen waren dus hoog, ook al stond er volgens Jeroen een dun windje. Bij aankomst bleek dat een tegenstander zich had teruggetrokken, dus eerst maar aan de koffie. Toen alle nieuwtjes en grappen waren verteld, togen we richting kleedkamer en daarna het veld op. De 1^e tegenstander was Xerxes, met in hun gelederen ene Mourat Mghizrat, ooit eredivisie speler en 4 jaar geleden nog de rechterhand van Edwin Grünholz bij Westlandia. Maar dat zij van ons wonnen met 3-0 lag zeker niet aan hem. Het mooiste moment was dat hij niet in de gaten had dat Haagsche Wimpie achter hem aan kwam en zo de bal voor zijn voeten wegkaapte. De 2^e wedstrijd was tegen VVOR en al snel versierde de verbaal sterke tegenstander een vrije trap (door vermeend hands van Tom het Blok), want hij was blijkbaar buiten de 16. Ik heb alleen geen lijnen gezien, maar goed. Hij werd strak ingeschoten, dat wel. Toen was het de beurt aan Tikkie Rikkie die de 1^e kans heel mooi inschoot. Ook Petje was succesvol, maar we lieten VVOR toch nog 2x scoren, helaas. De 3e wedstrijd was tegen Groeneweg-1 en Tikkie Rikkie maakte weer het 1^e doelpunt en we hadden zo waar veldoverzicht. Maar Sjef schoot een vrije trap net naast en Tic Tac Theo punterde over. Tja en dan valt het doelpunt aan de andere kant, dus stonden we weer gelijk. Dan maar een gelijkspelletje, maar terwijl de scheids (zie foto) zijn fluit al in de mond had om af te fluiten, vloog de bal er via de knie van Petje zo maar in eigen doel in. De laatste wedstrijd was tegen Groeneweg-2 en bij een 3-0 achterstand, werd een speler op het veld naast ons niet goed, waardoor ook onze wedstrijd werd gestaakt. Jammer, want volgens Pistolen Paultje hadden we de tegenstander op de knieën en waren ze rijp voor de sloop. In de kleedkamer kwamen we al snel tot de conclusie dat 7x7 toernooien niet onze dingen zijn. Zelfs met 10 man in de basis (zie opstelling) konden we geen punt pakken vandaag. Toch bleef het zoals gewoonlijk nog lang gezellig met de playlist op de achtergrond. Bickel Beer ging als eerste douchen, want hij moest naar Dream Theater, maar Mike wilde nog even naar de kantine. 's Avonds zou immers een spetterend feest gegeven worden, volledig in Tiroler Style. Het is mij helaas onbekend hoe dat is afgelopen.

