

KMD VE2 - VE1 (uitslag VET-cup: 3-0):

Nu sinds dit seizoen een 2^e KMD veteranen team bestaat, is een nieuw fenomeen in het leven geroepen, namelijk als opening van het nieuwe jaar strijden om de VET-cup. Talking 'bout that: Bickel Beer kreeg in de kleedkamer voor aanvang eindelijk zijn zip top overhandigd en na passen hiervan kon je goed zien dat de feestdagen hun tol hadden geëist. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een lekkere pot van te maken, al miste ik wel de oliebolletjes voor aanvang van de wedstrijd. Na de nodige foto's kon de match eindelijk aanvangen onder de bezielende leiding van oud-vet-lid De Breje. Drs. J. had plaats genomen op de bank, met naast zich Tinus Positivo en Nessor kwam ook nog langs om ons aan te moedigen. De 1^e kans was voor Tom het Blok, die was mee opgekomen en de bal panklaar kreeg van Sjef. Hij schrok hier zo van dat hij de bal net over mikte. Even later dan toch de verdiende voorsprong, door wie anders dan onze eigen Jeroentje. Hij verschalkte de keeper hierbij met een technisch perfect uitgevoerde lob. Nog steeds was VE1 niet echt gevaarlijk en verder dan een halve kopbal uit een corner kwamen ze niet. Verdedigers als Tic Tac Theo en Hansie Hansie werden hierbij uitstekend gecoacht door Haagsche Wimpie die weer terug was in de basis. En dat tegen jongens als Thomas, Kuba en Guido, niet de eerste de beste KMD-ers. Ook Nicky Balboa maakte zijn rentree dit seizoen, na (te) lange afwezigheid. Samen met André the Giant en zelfs Robbie M. was het hierbij weer ouderwets voetballen. In de rust werden de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet, waardoor we nog sterker tevoorschijn kwamen. Dit resulteerde zelfs in een eigen doelpunt van een speler van VE1, die zo langs zijn eigen keeper kopte: 2-0. Even later belandde een bal van Arnaud Tesla eerst nog via de keeper op de lat, maar daarna was hij toch succesvol: 3-0. Intussen lieten we de touwen een beetje vieren, waardoor VE1 een keer verwoestend kon uithalen, maar wij hebben altijd Carlos Santana nog, die de bal op voortreffelijke wijze keerde. Zo werden wij winnaar van de 1^e KMD-VET-cup, een mooie traditie en dat er nog vele mogen volgen. De 3^e helft moest wat ingekort worden, want we wilden natuurlijk op tijd zijn voor de Nieuwjaars-speech van Sjoerd, de voorzitter. Bij entree van de kantine kreeg iedereen 2 plastic muntjes en Frankie Guitar was daar heel blij mee, want hij dacht dat het nieuwe plectrums waren voor zijn gitaar. DJ Joop! had intussen zijn iPod gestart en zo was de sfeer in de kantine weer ouderwets gezellig. Zeker toen ook nog enkele spelersvrouwen aanschoven, waaronder die van Pistolen Paultje, wilde niemand meer naar huis. Ook werden nog enkele oude bekenden gespot, want die hadden als oud-KMD 1 tegen de huidige selectie gespeeld. Meester Rob stond achter de bar en kreeg nog versterking van Petje. Klasse mannen! Een goed begin dus van het nieuwe jaar, dat hopelijk nog meer moois zal brengen. Blijf ons volgen.

