

Vitesse Delft VE1 - KMD VE2 (uitslag: 4-8):

Uit bij Vitesse weet je het maar nooit, want in Delft vallen altijd veel doelpunten, meestal aan beide zijden. We begonnen later, op speciaal verzoek van Drs. J. want die was de tijd vergeten. Maar goed, de wedstrijd begon al meteen vanaf de aftrap. Logisch. Er waren amper kansen geweest toen een Vitesse speler vanaf de zijlijn een voorzet wilde geven. Ab Hamstring probeerde dat nog te beletten, maar er was toch geen medespeler voor de pot, dus, alleen vloog de bal wel over Carlos Santana heen in de uiterste hoek: 1-0. Dat was een domper, zeker toen even later bij een scrimmage de bal niet goed werd weggewerkt en zo maar in ons doel belandde, dit tot grote woede van Hansie Hansie. Kom op, de ruggen rechten en er tegenaan, maar daar was wel meer inzet voor nodig. Aanvankelijk werd niet goed samengewerkt voorin en gingen de aanvallers voor eigen succes, maar toen Pistolen Paultje was gewisseld, ging de wedstrijd kantelen en was de tandem tussen Arnaud Piet Eyeliner en Sjef opeens wel succesvol. Niet veel later volgde al weer de gelijkmaker: 2-2. De ruststand was 2-3. Meteen na rust viel de 3-3 doordat we geen controle konden krijgen op hun beste aanvaller. Vitesse drong steeds meer aan, maar wij zetten dat recht door 4x op rij te scoren. Dat is snel opgeschreven, maar in de praktijk was daar wel meer teamspirit en inzet voor nodig. Die kwam er zeker, waarbij Tom het Blok zijn (bij)naam eer aan deed, Mike met handen en voeten verdedigde, Tikkie Rikkie zijn handschoenen had aangetrokken, Nessor foutloos speelde en Bickel Beer zich vrijwillig liet wisselen door Haagsche Wimpie om de wedstrijd over de streep te trekken en het zwaartepunt te verleggen. Zelfs Tic Tac Theo dolde zijn tegenstander 2x. Berry Bako vond dat de aandacht te veel uitging naar degenen die altijd scoren (en terecht) en eiste de versierde penalty op, die hij natuurlijk verzilverde. Helemaal goud! Doordat hij altijd het goede voorbeeld geeft en in dienst van het elftal speelt, krijgt hij de Gouden Tinus voor een week te logeren. Bravo Bako! Maar de wedstrijd was nog steeds niet gespeeld, want Vitesse mocht nog 1x scoren, waardoor de eindstand 4-8 werd. Moe maar voldaan stapten we van het veld, waar de warme douche op ons wachtte. Met name voor het publiek was het afzien, want het was best fris geworden, maar daar trokken Nicky Balboa en Joop! zich niks van aan. Grote klasse dat ze de kou hebben getrotseerd om ons te laten prevaleren boven andere zaken. Ook Meester Rob had het koud, of het kwam nog door gisteravond, want warm van het vlaggen had hij het zeker niet gekregen. Zoals gebruikelijk klonken de favoriete overwinningliederen van de spelers weer door de kleedkamer en Frankie Guitar raakte steeds meer in de stemming voor zijn optreden 's avond in café de V. Zo te zien was Tinus daar ook bij aanwezig.

