

KMD VE2 - Neptunus-Schiebroek VE1 (uitslag: 5-0):

Op verzoek van Tom klonk tijdens het omkleden het nummer Tom-Tom-Tom-Tomatenplukkers uit de speakers om de gezonde wedstrijdspanning een beetje te verdrijven en in de stemming te komen. Vandaag de kraker tegen de koploper, die 3 punten los stond van ons, maar met 2 wedstrijden meer. Al snel bleek dat zij daar niet voor niks stonden, want zij waren de sterkste tegenstander tot nu toe. De eerste kansen waren namelijk voor hen, terwijl wij nog zoekende waren naar de juiste opstelling. Tikkie Rikkie nam in eerste instantie de linkerspits onder zijn hoede en toen Tic Tac Theo zich daarna over hem ontfermde had hij al 2 grote kansen gehad, die Carlos Santana ternauwernood kon keren. Gelukkig schoot hij zijn 3^e 100% kans over. Toen ging de wedstrijd langzaam kantelen, dit onder het toeziend oog van menig supporter, in de persoon van Tinus Positivo, die vandaag zelfs complimentjes uitdeelde, Good Old John the Comeback Kid, Bickel Beer en gewoon Eric. Die zagen ook dat Haagsche Wimpie trekkebenend het veld moest verlaten en dat Ab Hamstring zijn plaats innam. Even later vroeg Dennis de Mennis ook om een wissel, omdat hij last had van zijn heilig Boontje en kwam Hansie Hansie in het veld. Intussen werden wij steeds sterker en drongen Neptunus achteruit. Uiteindelijk resulteerde dit in een messcherpe voorzet, inderdaad buitenkantje rechts van Drs. J., die net voorlangs ging en iedereen miste, behalve Arnaud Tesla dan, die de bal tegen zich aankreeg: 1-0. De 2^e helft kwamen we goed uit de startblokken en Arnaud Tesla maakte direct zijn 2^e, ware het niet dat daarvoor hands was gemaakt. Ricky, de scheids en zoon van, moest hiervoor eerst nog wel even overleggen met de grens. Een paar minuten later volgde wel het zuivere doelpunt: 2-0. Nog wat later passeerde Arnaud Tesla weer de keeper en zijn hatrick was een feit en hij kreeg een publiekswissel. Ook Sjef liet zich niet onbetuigd en liet Petje scoren: 4-0. Dat vond hij zelf nog niet genoeg en maakte zo waar zijn 2^e: 5-0 en ging op zoek naar nog een. Als dat was gelukt had Patrick zijn 1^e loepzuivere hatrick kunnen maken (met een nieuwe bijnaam tot gevolg), maar was toch dik tevreden. Ook Berry Bako kapte en draaide menig rondje langs de verdediging van Neptunus, totdat hij een gaatje vond en schoot, maar raakte hierbij slechts de paal. Wij hadden hiermee ons kruit wel verschoten en gaven wat meer ruimte weg aan Neptunus. Die maakte hier gretig gebruik van, waardoor Mike vol aan de bak moest en ook Carlos Santana zich nog een aantal keer moest strekken. Dat we de nul toch konden bewaren tegen Nep-Tunus was wel de verdienste van onze sluitpost, waardoor hij de enige echte Tinus mee naar huis mocht nemen. Rest mij nog Rob te bedanken voor zijn meesterlijk vlaggen. Het behoeft verder geen uitleg dat het na afloop weer beregezellig was, mede omdat Joop! weer een jaartje ouder was geworden. Ook werd onder luid applaus nog de nieuwste kinky heren ondermode gepresenteerd door Frankie Guitar (foto's op aanvraag).

