

HBSS VE2 - KMD VE2 (uitslag: 1-2):

4 weken niet ballen, dat betekent dus dat 5 weken geleden onze laatste wedstrijd was. Toen had Tikkie Rikkie de Tinus verdiend en hij was vandaag in mineurstemming, want het viel hem zwaar afscheid te moeten nemen van de felbegeerde trofee. Vrijdagavond was de opstelling door Haagsche Wimpie al gemaakt op de achterkant van een bierviltje en nadat we de teamfoto met ons nieuwe tenue hadden gemaakt, konden we beginnen aan de wedstrijd. We leken wel een stel losgelaten dolle stieren (met name Frankie Guitar), die de wei weer in mochten, maar we hadden duidelijk het koppie er niet goed bij vandaag. Aanvankelijk leek HBSS er niet veel van te bakken, want ze lieten ons ver komen, wat al snel resulteerde in een mooi doelpunt gemaakt door Petje, na een messcherpe voorzet van Arnaud Tesla. Deze laatste nam vervolgens zelf het 2^e doelpunt voor zijn rekening. En dat binnen 10 tot 15 minuten. Niks aan de hand, gewoon door blijven voetballen en de score uitbouwen. Maar ergens sloop de gemakzucht erin, het is iets ongrijpbaars, maar feit was wel dat het gewoon niet meer lukte. Hansie Hansie leed cruciaal balverlies, wat bijna een tegendoelpunt opleverde, maar verder haalde hij zijn normale niveau, wat hij op de training ook nog had gedemonstreerd. Bickel Beer speelde linkshalf en deed dat niet onverdienstelijk: ik heb zelfs een mooi hakje gezien, wat hij op de training ook al had laten zien en hij kreeg terecht de Tinus voor een week te logeren. Ik weet eigenlijk niet of zijn behaalde niveau iets over hem zelf zegt of meer over ons slechte spel, dat hij er zo bovenuit stak. De laatste 5 minuten moest Berry Bako het alleen doen in de spits, omdat Arnaud Tesla de keeper voor de 2^e keer opzij had gezet, maar kon dat eigenlijk helemaal niet helpen, want dat is nu eenmaal zijn manier van spelen. Jeroen drong daardoor meer aan van voren, maar lag even later zelf te creperen op het veld. Ruststand: 0-2. De 2e helft kwamen we er niet meer aan te pas. Meester Rob had de handen vol aan zijn tegenstander, die het enige doelpunt namens HBSS maakte en daar kon Ab Hamstring niets meer aan doen. Dat was ook de enige keer dat Carlos Santana in actie moest komen. Tom speelde een lekkere wedstrijd en als het nodig was, ving hij zijn tegenstander gewoon op als een blok beton. Ook Pistolen Paultje deed zijn stinkende best, maar deed dat soms ook iets te hardhandig, wat zijn tegenstander niet goed kon waarderen. Beetje flauw. Kijk, van Marcel Molentocht zijn we dat gewend, ook al viel dat vandaag best wel mee en sprong zijn tegenstander steeds op tijd weg. Zo hebben we al bijna een gereedschapskist vol met spullen: een zeis, een zaag, een hamer, vul maar in. Dennis de Mennis haalde ook weer zijn normale niveau en schoot een bal naar het andere veld. Genoeg over de wedstrijd, het resultaat telt en de manier waarop vergeten we maar snel. Supporters Ton het Kanon en Tinus Positivo worden weer bedankt voor hun aanwezigheid. Met de punten in de tas lieten we ons tenslotte de verjaardagsdrank van Tic Tac Theo goed smaken en vertrokken uit het Schiedamse om het weekend verder in te luiden.

