

HVC'10 7- KMD 5 1-6

De winter koude heeft zijn intrede gedaan in ons landje en dit betekent vaak maar één ding. De goed heilig man gaat ons land verblijden met zijn bezoek.

Menig kinderhartje slaat op hol bij het horen dat de Sint met zijn Pieten in ons land zijn.

Vandaag de grote intocht in Apeldoorn en wat later op de middag is de aankomst in ons mooie dorp Wateringen.

Helaas hebben de mannen van KMD 5 ander bezigheden vanmiddag.

Om 12.45 uur staat er een wedstrijd op het programma tegen de plaatselijke voetbal helden uit Hoek van Holland.

Geloof mij nou maar, het is langs de waterweg niet veel warmer dan in ons koude Wateringen, dus goed ingepakt wordt de reis naar de Hoek ingezet.

Met genoeg spelers en auto's is het vol gas die richting op.

Bij de plaatselijk SV aangekomen waren er al spelers in de kleedkamer druk aan het praten over de intocht van de Goedheilig man.

Toch wel vreemd, volwassen mannen die nog altijd een beetje gespannen zijn voor de intocht.

Eindelijk het beginsein voor de wedstrijd, KMD begint gelijk met goed voetbal.

Mooie combinaties en driehoekjes als gevolg, de vrijstaande man weten aan te spelen enzovoorts.

Echt leuk om naar te kijken, ook om in zo'n potje voetbal mee te mogen doen.

Doelpunten konden ook niet uit blijven.

Enkele prachtig uitgespeelde kansen werden netjes omgezet in doelpunten, echt een genot om deze wedstrijd te zien, want het werd alleen maar leuker en leuker.

Ongelooflijk sportief potje voetbal werd door beide teams ten toon gespreid, echt cursusmateriaal voor een voetbalcursus.

Eind signaal eerste helft was geklonken, op naar de kleed kamers met een ruststand van 0-3.

Twee wissels werden ingebracht en bij het eerste fluitsignaal voor start tweede helft, ging de bal alweer lekker rond.

Totdat er een onnodige fout werd gemaakt en de tegenstander direct voor onze keeper stond, ongelooflijk balen, 1-3.

KMD werd niet uit het veld geslagen en ging verder waar het de eerste helft geëindigd was, prachtig voetbal spelen over heel het veld.

Uit alle hoeken werden er mooie aanvallen opgezet en sommige miste net het geluk om binnen de palen binnen geschoten te worden.

En natuurlijk konden de doelpunten niet uitblijven.

Snel na de 1-3 werd de 1-4 en 1-5 binnen geschoten en hiermee was het verzet van HVC aardig gebroken.

Het tempo ging wat meer naar beneden en zo kregen de mannen van HVC ook wat meer kansen om een doelpunt te scoren.

Maar in de tegenstoot werd de 1-6 binnen geramd en dit was echt het laatste wat er die wedstrijd nog voor het doel gepresteerd zou worden.

Beide teams waren er klaar mee en de scheidsrechter, die overigens goed floot, had deze hint door en eindigde de wedstrijd op een fris sportpark in Hoek van Holland.

De drie punten gingen mee naar Wateringen, en zo kunnen we volgende week afreizen naar Naaldwijk om daar tegen Westlandia te mogen spelen.

Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Tot volgende week.