

Soccer Boys VE2 - KMD VE2 (uitslag: 0-6)

Vandaag tegen Soccer Boys uit Bleiswijk, een vereniging die we nog niet kenden. Het leek ons een sterke tegenstander, want ze stonden 2^e, net onder ons dus met 1 gespeelde wedstrijd. Achteraf hoorden we dat ze 26 wedstrijden op rij niet hadden verloren, dus dat voorgevoel was misschien wel terecht, of toch niet? Dat de wedstrijd een verrassend verloop had, kunt u hieronder lezen. Bij een wedstrijd willen we doelpunten zien en het liefst ook zelf maken, vandaar dat ik kort kan zijn over de 1^e helft. Tikkie Rikkie en Meester Rob probeerden onze voorwaartsen in stelling te brengen, maar Sjef deed het gewoon zelf, in de korte hoek: 0-1 op slag van rust. In de 2^e helft zo waar een paar speldenprikken van de oranjehemden, maar toch was het Arnaud Tesla die scoorde: 0-2. Vervolgens een scherpe voorzet vanaf rechts, die Drs. J. niet kon missen: 0-3. De naam van "van de Beek" werd al gescandeerd vanaf de kant. Het doelpunt getuigde van een hoge mate van efficiëntie: na precies 4 maanden je rentree maken op het veld en bij het 3^e balcontact al scoren. Het 4^e doelpunt werd ook weer gemaakt door Arnaud Tesla. En toen kregen we een corner, die Dennis de Mennis nam en hoe! Bickel Beer stond bij de 1^e paal, maakte zich breed, maar kon niets met die bal en dacht: ik laat hem lekker gaan en zonder dat iemand de bal raakte ging die er direct in: 0-5. Zelfs de supporters van de tegenpartij stonden te juichen. Jeroen Bergkamp en Hansie Hansie heersten op het middenveld, maar intussen kreeg Soccer Boys ook kansen. Tic Tac Theo controleerde zijn tegenstander, behalve die ene keer dat hij zo bij hem vandaan draaide, ook Nessor het bos in stuurde en op de paal schoot. Niet veel later volgde weer een gevaarlijke aanval, waarbij onze licht geblesseerde sluitpost zich moest strekken om de bal via de lat over te tikken en het doel bleef gelukkig schoon. Arnaud Tesla vond het allemaal nog niet genoeg en maakte zijn hattrick op aangeven van niet zelfzuchtige Berry Bako en dat allemaal op de verjaardag van Patrick Lambic ! Wat een feest ! In de kleedkamer reikte Haagsche Wimpie de Tinus uit aan trotse opa Carlos Santa, die de nul sinds 17 november vorig jaar weer eens had gehouden en voortaan weer als Carlos Santana door het leven gaat. Volgende week krijgen we de welverdiende bitterballen, dus komt allen. Het behoeft verder geen uitleg dat het na afloop weer reuze gezellig was. En we vierden de overwinning, terwijl nummers van Guns N' Roses, Foo Fighters en de Snollebollekes uit de luidsprekers van de portable JBL Boombox XXL knalden. Rest mij nog Ab Hamstring te bedanken voor het vlaggen, al was het maar een helft. Dit getuigt wel van teamspirit, ook al ben je geblesseerd, maar dan toch je team komen aanmoedigen: grote klasse Ab! Toen aangeschoten Pistolen Paultje met Yamile kwam aanwaaien, kon het helemaal niet meer stuk, maar laten we voortaan wel afspreken dat we pas bier gaan drinken na afloop van de wedstrijd en niet al tijdens de rust (als wij nog aan de thee zitten)!

