

## KMD VE2 - Zestienhoven VE1 (uitslag: 6-2)

We kenden Zestienhoven nog van 2 seizoenen terug, door wie we in de beker werden uitgeschakeld. Het zeikte toen van de regen en dat dreigde vandaag weer, maar gelukkig viel het mee. In de kleedkamer werd de opstelling bekend gemaakt door Haagsche Wimpie en we begonnen aan de wedstrijd. Al snel een bal op de paal, maar even later dan toch het verdiende doelpunt door Jeroen. En hoe! Hij krulde de bal op de hem bekende wijze zo over de keeper heen, die net iets te ver voor zijn doel stond. De naam van Bergkamp werd al gescandeerd. Hiermee verdiende hij een luid applaus en de Tinus, want dit kon niet meer overtroffen worden. De VE2 wordt steeds populairder getuige de hoge opkomst supporters, zoals Ton het Kanon, Dennis de Mennis, Good Old John en Tinus Positivo, naar wie onze bokaal is vernoemd. En dan is het altijd leuk om wonderschone doelpunten te zien. Maar Zestienhoven was helemaal niet zo slecht hoor, want even later was het al weer gelijk. Bij een corner werd de bal niet goed afgeslagen en bleven een aantal KMD-verdedigers staan in plaats van naar de 16-meterlijn te lopen, zoals er toch duidelijk gezegd werd. Als ze dit wel hadden gedaan, had zo maar 3 man buiten spel gestaan, maar nu was het appeltje, eitje en een doelpunt. Blijkbaar was er verwarring over het woord 16, want de tegenstander kon hier ook mee bedoeld worden. Intussen zat Pistolen Paultje al op de bank, want hij had in zijn kuit geschoten. Joop! had zijn plaats ingenomen en heeft ervaring met dit soort blessures; hij beveelt "CEP kuitbanden 2.0" aan. Ook was Tic Tac Theo gewisseld voor Marcel Molentocht, die het zijn tegenstander erg moeilijk maakte, maar hij liet hem nog net in leven, waardoor hij later toch nog knap gevaarlijk kon worden. Net ingevallen Bickel Beer had al snel door dat dit niet zijn wedstrijd zou worden en hield het vandaag op een korte invalbeurt. In deze fase waren we gelijkwaardig, maar toch lukte het Berry Bako nog een keer om de keeper met links te verschalken. Ruststand: 2-1. Het had zomaar andersom kunnen zijn, want eerder werd nog een zeker doelpunt afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Drs. J. wilde een eervolle vermelding voor zijn heldhaftig vlaggen, al zat hij er bij een toegekende corner wel naast, toen Carlos Santana de bal zonder toucheren net naast liet gaan. De 2<sup>e</sup> helft begonnen we slordig en lieten de tegenstander te veel in hun spel komen. Dit resulteerde in een voorzet, die knap werd ingekopt: 2-2. Vervolgens maakte Meester Rob een slippertje, niet via Tinder overigens, maar gelukkig redde onze sluitpost hem op fenomenale wijze. Toen werden we eindelijk weer een beetje wakker. Patrick Lambic maakte sliding na sliding en was erg sterk in balbezit. Het lijkt wel of we op echt gras veel beter spelen dan op kunstgras. Sjef eiste weer iedere bal op en aasde op zijn hattrick, maar verder dan 2 doelpunten op rij kwam hij niet. Zestienhoven gaf zich zeker niet gewonnen en creëerde nog enkele kansen, waarbij de bal 2x op de paal kwam. Wat later kwam Hansie Hansie oog in oog te staan met de doelman. De eerste keer schoot hij de bal nog vol tegen hem aan, maar even later werd 2 man gepoort, voordat de bal het net raakte. Ons laatste doelpunt werd gemaakt door Arnaud Tesla, al is dit onze stand-in scheids Ab Hamstring een beetje ontgaan, want zijn teller stopte bij 5 doelpunten. Na afloop had Tikkie Rikkie de financiën weer prima op orde, waardoor het goudgele vocht rijkelijk kon vloeien en menig hapje werd genuttigd. Ook schalmde de playlist van VE2 door de gettoblaster van Sjef, al was het gehalte NL-talig wel wat aan de hoge kant, dus mannuh nog even je favoriete kleedkamernummer insturen. Tenslotte werd de wedstrijd nog een keer overgespeeld en afgesproken dat we voortaan meer gaan overspelen, zodat we

hierover geen ruzie meer hoeven te maken en met nog grotere cijfers kunnen winnen.

