

## VOB VE1 - KMD VE2 (uitslag: 2-6)

Vandaag de 1<sup>e</sup> competitiewedstrijd van dit seizoen tegen een oude bekende. Sinds 2 jaar strijden we met elkaar en tegen elkaar om het kampioenschap, maar steeds ging een 3<sup>e</sup> ermee aan de haal. Dus was er gezonde wedstrijdspanning, toen we naar Rotterdam vertrokken. We hadden de afgelopen 2 seizoenen onze beste uitwedstrijd gespeeld tegen VOB en daar 2x gewonnen, dus waren we super gemotiveerd om dit huzarenstukje opnieuw op te voeren. Maar al snel bleek dat dit VOB een flinke aderlating had moeten ondergaan, want het was geen schim meer van wat het vorige seizoenen was. Binnen 5 minuten schoot Sjef al raak en ik denk dat de keeper de bal alleen maar heeft gehoord. In deze fase waren we de bovenliggende partij met diverse kansen, maar toch waren we 1x slordig in het uitverdedigen en lieten VOB zo maar scoren. Na een half uur kwamen er verse wissels in het veld en Haagsche Wimpie gaf het stokje over aan Tikkie Rikkie, die foutloos vlagde, maar als je nooit hoeft te vlaggen kun je ook geen fouten maken. Ook Marcel Molentocht erin, die het weer een half uurtje mocht proberen. Intussen kreeg VOB wat kansen, waarbij een bal via de paal naast ging. De scheids maakte via het VAR-gebaar kenbaar dat de bal niet was aangeraakt en we gingen weer verder. Nessor moest nog een keer aan de handrem trekken en Hansie Hansie vocht een duel vrijworstelen uit met de keeper en vergat daarbij de bal te raken. Maar ook VOB was soms erg slordig en bij een te korte pass achterin, onderschepte Sjef de bal en maakte zijn 2<sup>e</sup>. Ruststand: 1-2. We gebruikten de rust om elkaar weer scherp te krijgen en dat hielp. Nog niet de 1<sup>e</sup> 10 minuten van de 2<sup>e</sup> helft, want toen was VOB veelal aan de bal, maar geleidelijk namen wij het roer weer over. Hansie Hansie kreeg weer een kans en verzuimde deze keer niet: 1-3. Niet veel later gevolgd door ons 4<sup>e</sup> doelpunt, welke werd gemaakt door Jeroen, die weer een puike wedstrijd speelde. Zelfs Patrick Lambic bemoeide zich voorin met de aanval, wat hem ook een doelpunt opleverde. Arnaud Tesla moest namelijk even op de bank zijn zonden overdenken. Ondanks verwoede pogingen scoorde hij verder niet vandaag, maar speelde dan ook volledig in dienst van het elftal en had menig assist op zijn naam staan. In deze fase volgde aanval na aanval, maar toch mocht VOB nog 1x scoren, toen een hoge voorzet prima werd ingekopt via de lat en net achter onze doellijn stuitte. Wat later volgde weer een gevaarlijke aanval, waarbij een VOB-speler Carlos Santana eigenlijk al op het verkeerde been had gezet, waarna hij de bal maar voor het intikken had. Maar dit doorzag Tic Tac Theo, die de bal met veel kunst en vliegwerk via de paal en de lat net uit het doel kon houden. Of de bal er zonder deze mirakele actie wel of niet in was gegaan zullen we nooit weten, maar hilarisch was het wel. Met deze ultieme reddingspoging verdient hij dan ook de Tinus. Pistolen Paultje wilde vandaag erg graag scoren, maar zijn vizier stond niet helemaal scherp, wat hem op een bal op de lat kwam te staan. Ons laatste doelpunt werd gemaakt door Sjef, die hierdoor weer zijn hat-trick voltooide. Niet alleen het weer was fantastisch, ook het veld was goed bespeelbaar en iedereen was opvallend positief en er viel geen onvertogen woord, maar het helpt wel een beetje als je wint. Na het laatste fluitsignaal (wat er niet veel waren geweest) dronken we samen met supporter Michael Bogaard een biertje op de goede afloop en bezichtigden we de tatoeage van de Kuip op de rug van de VOB-keeper. Ook in de kleedkamer was het gezellig met Joop! onder de douche, waar we uit volle borst meezongen met een nummer van Pink Floyd, dat uit de kleedkamer van VOB schalde. Ook gingen we allemaal op de foto met het Rik Felderhof hoedje

van Meester Rob, met of zonder kleren, het maakte in zijn Nakie Rikkie allemaal niks uit. Maar als u het goed vindt, houden we deze foto's liever intern.

