

Champions League wedstrijd PSG – Bayern Munchen was een potje om je vingers bij af te likken. Wedstrijd met een open vizier, spelen om te kunnen scoren en niet met zijn allen voor het doel gaan liggen om af en toe eruit te komen.

Deze wedstrijd is wereld wijd bekeken en beoordeeld en tot in de treuren na geanalyseerd.

Dan heb je heerlijk genoten van die wedstrijd, dan krijg je een dag later toch een heel ander potje voetbal te zien Atlético Madrid tegen Arsenal.

Totaal andere insteek in deze wedstrijd en we moeten niet willen vergelijken met de wedstrijd de dag ervoor.

Over top wedstrijden gesproken, vandaag staat El Clasico op het programma.

Velo – KMD, de twee voetbal verenigingen uit Wateringen.

Met El Clasico is gedachten gaan we de lange reis naar de Noordweg inzetten, twee minuten later komen we aan en moeten we eerst eens koppies gaan tellen.

Vier wissels en een prachtig lente zonnetje, we kunnen starten.

KMD speel heel goed in het begin en laat VELO niet aan de bal.

Het spel van onze burens is nogal zwak en KMD doet het goed en creëert veel kansen.

Het counter voetbal ligt KMD vandaag wel maar de afronding is nog iets waar aan gesleuteld moet worden.

Velo stelt niets daar tegen over, de verdedigers van KMD hadden het relatief vrij rustig en liet de bal het werk doen.

En vandaag had KMD de keeper van de afgelopen weken in de spits gezet en dit leverde goede aanval momenten op.

Zelfs wist hij vanuit een snelle counter de 0-1 op het scorebord te zetten, geheel terecht.

De ruststand stond in het voordeel voor KMD en het bakkie limo werd in een zeer koele kleedkamer geserveerd.

De hitte van het veld had de nodige droge keeltjes veroorzaakt.

De tweede helft verliep steeds moeilijker voor KMD de conditie en de hitte speelde partte.

Velo ging daardoor iets beter spelen en dribbelde de 1-1 en de 2-1 binnen.

Onnodige achterstand en de conditie werd nog bepalender, gelukkig hadden we de nodige wissels spelers op de bank en konden we zo het spel weer beter onder controle krijgen.

Tot een 15 minuten voor het eind de vlam in de pan vloog, een spelers van VELO duwde de keeper met bal en al het doel in en de leidsman vond dit goed.

Een grote woorden wisseling volgde en de scheidsrechter was niet te overtuigen om deze overtreding te bestraffen.

Jammer dat zo een leuke wedstrijd zo een einde gaat krijgen, 3-1 stond.

Na dit incident werd er niet veel meer gevoetbald en kon de derde helft beginnen.

Na een kokend hete douche werd het terras nog even bezocht om daar nog even de nodige hydratatie te verzorgen.

Uiteindelijk bleven de mannen van KMD zolang dat de kantine van VELO al afgesloten was.

Volgende week gaan we naar Naaldwijk om daar om 15.00 uur te voetballen.

Tot volgende week.