

De sportzomer 2024 gaat bijna van start met het EK mannenvoetbal, de Olympische spelen en de Tour de France. Dat betekent dat alle regulieren wintercompetities afgerond zijn.

Dat is uiteraard niet helemaal het geval, anders had ik dit verslag niet geschreven.

De KMD VR3 mogen nog één keer een officiële wedstrijd spelen die meetelt voor de competitie.

Het donderdagtoernooi bij Lyra staat hierbuiten, waar een aantal dames ook even een voetballetje gaven afgelopen donderdag. Een veel betere tegenstander even langs de kant zetten met 4-0, en daar was niets aan gestolen, een zeer terechte overwinning van een groep dames die heel goed voetbal speelde.

Maar over tot de orde van deze zaterdag, KSD marine uit, is een vereniging die nogal vreemde afkeuring had van de vorige geplande wedstrijd. De dames moesten om 12 uur spelen, daar werd toen het veld afgelast, de middagwedstrijd van 14.30 vond wel doorgang. Ach er zijn van die dagen dat je ook liever niet speelde, toen was het niet best, vandaag is het beter.

De laatste wedstrijd betekend ook altijd een afscheid van een voetbalseizoen en een afscheid van sommige speelsters. Dames die bij andere verenigingen spelen of die stoppen vanwege hun werk of studie. Jammer, maar elke jaar gebeurt dit, niet getreurd er komen dan kansen voor nieuwe speelsters om zich bij dit fantastische team aan te melden.

Helaas is er ook voor mij een klein afscheid, ik stop als leider van dit team omdat ik volgend jaar weer een hele competitie ga spelen. Afgelopen seizoen kon dit niet vanwege een hersenschudding en de bijkomstigheden daarvan. Langzamerhand ben ik weer in maart gaan voetballen en zo werd het steeds lastiger om het leiderschap en voetballen te combineren. Ik heb een jaar genoten van deze kanjers en als ik nog een één kans krijg word ik zo weer leider van deze groep dames. Maar niet getreurd, een teamfoto als aandenken en vele mooie momenten om te blijven herinneren.

Op naar de wedstrijd van deze dag, eerst eens even de koppies tellen voordat we vanuit Wateringen afreizen naar de Waalsdorpervlakte om daar de degens te kruisen met KSD Marine. Genoeg dames in een veel te kleine kleedkamer, dit is weer zo een vereniging waar de tijd al jaren stilstaat. Een kleine vereniging met een kleine parkeerplaats, een kleine kantine, alles is klein. Twee velden en twee kleedkamers, niet meer echt van deze tijd maar wel schattig.

Veld 2 was het decor om onze voetbalkunsten te laten zien, maar in de dug-out was eerst een kleine karaoke-voorstelling gegeven door een aantal speelsters van KMD, de sfeer zat er goed in.

De aftrap werd genomen en KMD begon goed aan de wedstrijd, goed compact staan en een lekkere diepe bal spelen. Dit leverde al heel snel de 0-1 op, dit was de eerste kans op het doel, dit wordt een leuke middag dachten de vele mee gereisde KMD-supporters. Maar het lot sloeg snel toe, de concentratie viel weg en de 1-1 volgde ook vrij snel op het openingsdoelpunt. En als de scheidsrechter, die geen fluit bij zich had, in deze zeer sportieve wedstrijd een eigen leven gaat leiden wordt moeilijk voor KMD. Een mooi aangenomen bal op de borst werd door de scheidsrechter beoordeeld als handsbal. Een penalty tegen voor iets wat er niet gebeurd is, dit wordt een middag om niet snel te vergeten dacht ik al. Gelukkig hebben de KMD-dames een goede keeper in het doel staan en werd de penalty gestopt. De concentratie verslaptte nog meer en de gaten op het middenveld werden groter en groter. En als er niet op het juiste moment een spelster gedekt wordt dan scoort KSD de 2-1. Het rust signaal werd eerder gegeven dan de bedoeling was, na 41 minuten rust.

Even op het veld bijgepraat waar wat beter moet en dat de concentratie gehandhaafd moet blijven om een grote nederlaag te voorkomen.

KSD traptte de tweede helft af en ging direct op zoek naar het derde doelpunt. KMD was van slag en liep niet lekker meer te voetballen en werden te veel duels verloren. Na wat kleine aanpassingen werd de mars naar voren ingezet, KMD creëerde weer kansen. In de tegenstoot daarentegen scoorde KSD de 3-1. Het spel van KMD werd beter en de spitsen begonnen voorin met verdedigen en dat leverde veel balbezit op en dan krijg je ook kansen. Een mee voetballende KSD was het teken om weer eens van afstand te gaan schieten, en ja hoor, van grote afstand werd de keeper verrast met een boog bal.

De 3-2 was een feit, maar de vreugde was kort, de scheidsrechter kwam in het spel terecht en ging de speelsters van KMD en de grensrechter even terechtzetten met een scheldpartij.

Ik wist niet wat ik meemaakte en was met stomheid geslagen.

Een sportief lopende wedstrijd werd even netjes de nek omgedraaid door een scheidsrechter. Ze ging structureel de grensrechter maar negeren en becommentariëren, waarom? KMD was van slag en dat leverde KSD een snelle 4-2 voorsprong op. De twaalfde tegenstander van KMD weerhield de dames er niet van om lekker door te voetballen. Dit leverde zomaar een vrije trap op, die op eigen helft genomen mocht worden. En deze vrije trap werd zo goed bij de spits van KMD neergelegd, dat ze alleen maar aan hoefde te nemen en schitterend wist te scoren. Wat een ontlasting voor deze vrije trap met afronding.

Met niet veel tijd meer op de klok zat er nog een puntje in dacht iedereen en gezien de wedstrijd was dit nog terecht geweest ook. Maar de leidsvrouw besloot anders, een handsbal van KSD in de zestien van KMD werd nestjes teruggelegd en werd binnengeschoot terwijl iedereen zag dat het hands was. Alleen de enige speelster van KSD die de bal binnen schoot en de rest schrok weer wakker en juichte mee met het doelpunt.

De scheidsrechter beloonde de KMD-dames met een enorme scheldpartij, dit besloot mij de dames bij me te roepen en voor hen de beslissing te nemen om te stoppen met deze voorstelling. De vrouw die de leiding had over de wedstrijd liet nog eens goed horen dat dit niet zomaar kon. Zelfs na de wedstrijd kwam ze nog verhaal halen, echter zijn dit soort mensen in staat om een massale vecht partij te creëren. Deze vrouw heb ik totaal genegeerd en tot slot maar gezegd dat een scheidsrechter ook respect moet hebben voor de spelers, maar dat woord kende ze niet, einde discussie.

Heel jammer dat de laatste wedstrijd zo moet eindigen en dat mijn afscheid zo in het water was gevallen. De dames waren ook binnen enkele minuten van het complex verdwenen en zo een groot afscheid van enkele dames niet de aandacht heeft gekregen die ze verdiend hebben. Geen afscheid speech in de kleedkamer, dan bedank ik de dames maar op deze manier. Het leiderschap van 1 jaar komt hier mee tot een einde, het was erg gezellig met deze groep dames te mogen samen werken. Het is geen compleet afscheid want ik blijf ze wel trainen en als er ooit tijd is door uitvallen van wedstrijden, ga ik de dames weer helpen waar nodig.

Geniet lekker van de zomervakantie en laat de blessures goed genezen.
Tot het volgende voetbalseizoen.