

De wereld zit vol met emoties, of het nu in de politiek is of in een relatie. Door heftige emoties ontstaan er nare situaties, het ergste is het ontstaan van een oorlog. Voetbal is oorlog, wordt wel eens gesuggereerd, dan is voetbal ook een emotie. Als de emotie hoog oploopt, dan worden er tranen gelaten. Je kunt huilen van vreugde en soms ook van verdriet. Helaas zijn er ook zaken in het voetbal die je verdrietig maken.

Vandaag een uit wedstrijd op het programma, in de TU-wijk bij Ariston'80. Altijd gezellig om daar te mogen voetballen, dat was vroeger zo, nu heeft de directie van de TU besloten pas in het weekend na 14.00 uur alcohol te schenken. En dat in plastic bekertjes die op een dagverblijf gebruikt worden om drinken in te schenken. Hier word ik nu echt verdrietig van en gelukkig was ik niet de enige, de speelsters van Ariston'80 vonden dit ook treurig.

Met 4 wisselers starten we de warming up en toen viel de eerste geblesseerd uit. Nu gaat het hard met de speelsters, snel beginnen dan maar. Als snel werd duidelijk dat we op het verkeerde veld stonden te spelen, als ik zo naar het spel kijk van onze tegenstander. Zeer verzorgd goed voetbal en prima loop acties, snel op het wedstrijdformulier kijken of dit nu VR1 was of.....

Het blijkt echt VR4 te zijn, de slappe lach sloeg toe, tegenstander Monster van afgelopen week speelde zo veel slechter dan Ariston. Hoe kan onze tegenstander dan 2 plekjes boven ons staan op de ranglijst? Moest KMD VR1 niet tegen deze dames spelen, nee het wedstrijdformulier zei echt dat KMD VR3 tegen dit team moest spelen.

Na 20 minuten werd het team omgezet en werden de kansen minder, toch vielen de doelpunten snel achter elkaar. Een 2-0 ruststand als gevolg, even een bakkie limo in de rust en de koppies allemaal de goede kant opzetten.

In de rust vielen er meer speelsters uit en deze konden niet meer verder werd mij even verteld. Oké, schakelen dus, nog 1 verse wissel over. KMD ging 4-4-2 spelen om de schade te beperken en daar konden we ook kansen creëren. We konden het hoofd nog net boven water houden totdat er nog een speelster uitviel. En nu met 10 man verder en een geblesseerde wisselerspeelster die toch nog mee wilde doen. Echter dit was van korte duur, nu viel ze en raakte nog meer geblesseerd. Huilend het veld verlaten en je makkers met 10 man verder laten gaan, de emoties liepen hoog op.

Tot een vervelend incident volgde, waar we niet te lang bij stil willen staan. Door vermoeidheid werd er iets ernstigs geroepen tegen een speelster van KMD. De emoties liepen te hoog op, de tranen vloeiden rijkelijk. De scheidsrechter stond erbij en keek ernaar. De KMD-speelsters namen een drastische beslissing, als dit soort teksten geroepen worden dan zijn we nu klaar.

De emoties gierde door het veld, ook Ariston was hier erg door geschrokken. Gedane zaken nemen geen keer, bij vermoeidheid zijn de emoties niet meer te controleren. Jammer dat zo een wedstrijd tegen dit "team" zo eindigde. Maar in de vijfde klasse nog even een verplichte cooling down doen. Ariston fronste wel onze wenkbrauwen. KMD kwam zwaar gehavend uit de wedstrijd met 5 geblesseerde speelsters.

Gelukkig zijn we komende week vrij, dan kunnen we de pijntjes even laten verhelpen.

Bedankt voor jullie goede inzet vandaag tegen dit zeer goed getrainde, ingespeelde team.

Een fijn weekend.