

Verslag FC 's-Gravenzande 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 11-1):

Na 7 weken winterstop mochten wij onze kicksen weer aantrekken en toogden (zo goed Meester Rob?) naar het Breeje Durp, waaraan wij zulke goede herinneringen hebben overgehouden. Het was de dato 17 april 2010 dat wij een fotoshoot hadden gewonnen voor plaatsing van een teamposter in het blad Voetbal International. Hierbij was bierproducent Amstel de initiatiefnemer en had de gratis online tool Teamlink opgezet om alles over je eigen elftal en competitie bij te houden. Zeg maar de voorloper van het platform Voetbal.nl. In seizoen 2009/2010 startten wij in de Veteranen competitie en deze zal voor ons na dit seizoen na 14 jaren eindigen helaas, maar hierover later meer. Plaatsing van onderstaande teamfoto op de middenpagina van VI was wel het hoogtepunt van onze carrière. Afgelopen week werd weer even stil gestaan bij dit heugelijke feit, met name omdat John en Joop! momenteel in de lappenmand zitten en dan is herinneringen ophalen van betere tijden altijd leuk. Voor diegenen die dit willen is het mogelijk om de onderste foto als aandenken af te laten drukken op canvas (zie ook Facebook: Klein Maar Dapper op 25-1-2024). Geef dit dan even door aan Marco S.

We koesteren de herinneringen, maar vandaag was een dag van een heel andere orde. De meesten van ons zijn al een tijdje op hun retour en dan is het lastig voetballen tegen een betere tegenstander. Vandaag was het niet anders. Het 1^e half uur konden we de brilstand nog vasthouden, maar toch de ruststand van 3-0. De 2^e helft leek wel een inhaalrace van alle gemiste kansen van de 1^e helft. Het is dat onze uitmuntende goalie Paul er vaak nog goed tussen zat, of dat de FC bleef knoeien met hun kansen door regelmatig over te schieten, maar anders was het zeker 20-0 geweest. Omdat we bleven strijden, en dat siert ons, kon Hansie Hansie de eer redden, hetgeen hem de Champie opleverde. Zo vlak na onze wedstrijd is het vaak erg stil in de kleedkamer, maar deze keer duurde het zeker 10 minuten voordat iemand wat zei. Zelfs Haagsche Wimpie, toch niet op zijn mondje gevallen, kon geen woord uitbrengen. Gelukkig had het goudgele vocht enige positieve invloed op ons en langzaamaan kregen we weer wat praatjes. En zo kwam er weer een einde aan een middagje voetballen met Veteranen 35+2.

