

## Verslag Die Haghe 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 6-3):

Voor de meesten is het lang geleden dat we bij Die Haghe hebben gespeeld, wel bij buurman PGS-VOGEL, waar we de laatste jaren ook regelmatig meedoen met een veteranentoernooi. Die Haghe is daar ook vaak vertegenwoordigd en thuis hebben we eerder dit jaar nog tegen hen gespeeld, dus onbekend waren ze niet bij ons. Ik moet zeggen: een sympathieke tegenstander. Ik kan me dan ook niet herinneren dat er één onvertogen woord is gevallen. Vooraf hadden we de bekende personele problemen en daar kwam Frankie Guitar bij, iets met een fiets, iets met vallen en mogelijk drank. Indien dit laatste klopt, dan is zijn nieuwe bijnaam voortaan Frankie Drankie. Maar goed, met de hulp van de supersubs Knipping en Gerben hadden we net genoeg spelers. Toch "opmerkelijk" dat als 2 teams vrij zijn (KMD 4 en 5), dat slechts 2 man bereid was om in te vallen bij ons: 2 van de 44 spelers! Vroegah, toch echt niet zo heel erg lang geleden wilde je altijd voetballen op zaterdag, desnoods 2 wedstrijden. Blijkbaar zijn de tijden veranderd. Op deze gure, buiige en winderige dag was het allesbehalve lekker voetballen, maar aan niemand was te merken dat de zin ontbrak en dat is best bijzonder als je als team nog zonder winst zit. Wij zijn dan ook echte bikkels en wij mogen trots zijn op onszelf dat we er weer stonden. De tegenstander van vandaag was gemiddeld even oud als wij, dus dat scheelde. Toch liet uitblinkende goalie Paul zich verrassen en verkeek zich op een hoge bal. Het zij hem vergeven. Later in de 1<sup>e</sup> helft lukte het Knip nipt om de bal voor de keeper weg te kapen en te scoren. 1-1 was dus de ruststand, wat een luxe! Vol goede moed begonnen we aan de 2<sup>e</sup> helft, maar die zakte ons al snel in de schoenen. In korte tijd 2 onnodige doelpunten tegen en een bal via de lat over en we stonden weer met beide benen op de grond. Berrie Bako pikte zijn doelpunt weer mee in een fase waarin we eigenlijk niets hadden in te brengen en ook Knip maakte knap zijn 2<sup>e</sup>. Vandaag overheerste het gevoel dat er meer in had gezeten. 3 doelpunten waren niet nodig en dan speel je gewoon gelijk. Dus voortaan geen één-tweetjes meer achterin en met een extra aanvaller pakken we ze thuis. De Champie ging naar Tikkie Rikkie, omdat hij zich helemaal het schompes heeft gelopen en omdat hij altijd bier haalt voor ons, zodat we na de wedstrijd weer snel ons vochtgehalte op peil kunnen brengen. En daar is Alex het helemaal mee eens.

