

Het vak Geschiedenis werd op school vaak gedoceerd door een stoffige leraar. Als deze vriendelijke vriend begon te vertellen dan was het inkakken gestart. Had je thuis gezeten waren de ogen spontaan dicht gevallen. Echter is de geschiedenis een vak waar je zelf deel van uitmaakt. Als je wat ouder wordt kijk je nog eens graag terug naar de tijd achter je en ziet wat er allemaal verandert is door de loop der jaren. Geschiedenis schrijf je zelf en dit is nu zo een weekend waar geschiedenis geschreven gaat worden.

Afgelopen vrijdag avond zijn de Jumbo-voetbalplaatjes-boeken uitgedeeld en kwam zelfs John de Wolf bij KMD langs om het eerste exemplaar te overhandigen. KMD VR3 staat zelfs meerdere keren in het boek met een actie foto, zoals bij KMD VR1 en KMD VR2 en KMD VR 3, en bij de MO15-1. Drie actie foto's van ons team in het voetbalboek. Dat is nog eens geschiedenis schrijven en nu als een malle naar de Jumbo om alle plaatjes de verzamelen en ze in het boek te plakken. Vandaag werden de boeken overhandigd aan alle speelsters van het team en werd er gelijk lekker in gebladerd.

De voetbalzaterdag bracht ons vandaag echter geen mooi weer en de dames moesten hun trotse glimlach laten zien om het zonnetje in het KMD-huis te zijn. De KMD-dames mochten in de KMD-bestuurskamer hun Jumbo-voetbalplaatjes-boek in ontvangst nemen en zo hun eigen geschiedenis vast gaan leggen. Na deze officiële uitreiking kwamen de dames in een zonnig en winderig weer op het veld.

Met volle bezetting werd er de eerste helft tegen wind gevoetbald en kon er goed weerstand geboden worden tegen het sterke Gravenzande. Het harde Gravenzande wist al snel een bres te slaan in de KMD-verdediging en zo moest de eerste geblesseerde speelster het veld verlaten. De wissels moesten snel warm lopen om hun entree in het veld te kunnen maken.

Vaak als er veel gewisseld wordt zie je dit terug in het spel beeld, maar deze ronde was er weinig van te merken. Iedereen vocht voor wat zij waard was en verkocht haar huid zo duur mogelijk. Er werden niet veel kansen weg gegeven en zo ook weinig gecreëerd. Een terechte 0-0 stand bij rust.

Een aantal dames waren erg moe gestreden en vroegen om een wissel om zo de rust iets langer te maken om even op adem te komen. Na wat kleine aanpassingen werd er toch een beroep gedaan op onze nieuwe aanwinst om terug te laten keren in haar team. 'Wil je ons vandaag even uit de brand helpen en op je eigen plek te gaan staan, spelverdeler?'. Kiki knikte trots ja en startte zo de tweede helft op 10. De tweede helft zou erg zwaar gaan worden, er was immers veel energie verloren gegaan in het eerste bedrijf. Het spel was minder zorgvuldig en foutjes werden er gemaakt en zo ontstond de snelle achterstand van 0-1. Balen natuurlijk, maar kop omhoog en gaan. Helaas werd het energieniveau nog sneller geleegd, KMD kon het niet meer aanlopen en er ontstonden grote gaten die genadeloos werden afgestraft, 0-2 en 0-3 volgden snel. Toen ook onze nieuwe aanwinst een knap in haar knie hoorde brak de emotie. Ze had haar comeback zo anders voorgesteld, ze werd het veld afgetild en naar de verzorger gedragen. Met haar verlies viel ook de laatste vrouw uit met een te dikke enkel. Deze klap kwamen de dames niet meer te boven en in de slotminuten werd de 0-4 nog binnen geschoten ook.

Teleur gesteld werd deze wedstrijd afgesloten, 2 zwaar geblesseerde speelsters uit ons team.

Dachten we steeds meer compleet te worden, gebeurd ons dit op een toch wel feestelijke dag. Helaas werd er nu geschiedenis geschreven die we liever niet hadden willen schrijven. Hopelijk valt het na een nacht slapen allemaal wel mee en kunnen de geblesseerde speelsters weer snel aansluiten in ons team.

Volgende week mogen de dames het opnemen tegen KSD Marine, de uitwedstrijd word gespeeld nabij de Waalsdorpervlakte. Komt allen kijken, tot volgende week.