

Verslag SVC'08 35+5 - KMD 35+2 (uitslag 2-2):

Vandaag mochten we met een bijna voltallige eigen selectie spelen bij SVC'08 op het mooi gelegen Oostersportpark in Wassenaar. Alleen Dick hadden we geleend van 7x7 en Tom maakte zijn rentree na een periode van afwezigheid: fijn dat je Paul kon vervangen! Maar wat een start van de wedstrijd, want binnen 1 minuut scoorden we al ons eerste doelpunt door geklungel achterin bij SVC'08. Hansie Hansie was weer fit genoeg om te spelen en beloofde dat meteen. We hadden het gevoel dat hier iets te halen was, want SVC'08 was erg slordig en had moeite om elkaar te vinden. Hiervan moesten we profiteren en dat lukte al binnen 15 minuten. Weer was het Hansie Hansie die de keeper verschalkte. Wat een weelde en dat smaakte naar nog meer. Ook had hij de 0-3 op zijn slof, maar dit schot werd ternauwernood gekeerd door hun stand-in keeper. In deze fase wilden, nee moesten, wij de score uitbouwen om het verschil in kracht uit te drukken, maar we verzaakten in de uitvoering. Zoals vaker werden wij ook slordiger en mochten zij 1x scoren na een hopeloos mislukte buitenspelval: 1-2. Omdat ondergetekende hieraan debet was, kreeg hij de Champie mee naar huis, jawel de opvolger van de Gijpvogel. In de 2^e helft waren zij sterker, of wij zwakker en we kwamen er bijna niet meer aan te pas. Toch konden we nog enkele kansen creëren, een mooie lob door Dick, die maar net voor langs ging en Drs. J. die dichtbij zijn doelpunt was. Verder waren we vooral bezig om SVC'08 het scoren te beletten en dit lukte met pijn en moeite tot de allerlaatste seconde, toen zij de gelijkmaker maakten. Daar waar zij steeds naast of over schoten, waar Tom keerde of onze verdedigers hun taak goed uitvoerden, viel de treffer toch nog, ook al was dit (ver) in blessuretijd, volgens mij. Ik wil de arbitrage sowieso niet geheel vrijpleiten van enige vorm van partijdigheid helaas. Volgens sommigen was het een terechte uitslag, maar als je zo dichtbij de 1^e overwinning bent sinds maanden, voelt dit wel als verliezen. Het enige incident tenslotte was dat Mike er werd uitgestuurd met een gele of rode prent, dat was eerst nog even onduidelijk. Dit na onenigheid met zijn tegenstander, hetgeen eerder al een keer gesust moest worden, maar na een iets te harde tackle moest Mike toch boeten. Al met al toch een leuke sportieve wedstrijd tegen een gelijkwaardige tegenstander, wat we in tijden niet hebben gehad. De meesten waren van onze (gemiddelde) leeftijd en niemand stak boven de rest uit, net zoals bij ons eigenlijk. In het kader van de "Week tegen Armoede" heeft KMD 35+2 ook een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank op initiatief van Frankie Guitar. Hierbij is een bedrag van 140 euro opgehaald en besteed bij de Lidl. Grote klasse mannen!

