

Verslag KMD 35+2 – PGS/VOGEL 35+2 (competitie uitslag 1-6):

Vandaag de 1^e competitiewedstrijd van het seizoen, na eerst 2 bekerwedstrijden gespeeld te hebben. We hadden zo waar 14 man, plus 1x aanvulling van KMD 5 en maar 3 afwezigen, die er volgende week waarschijnlijk gewoon weer bij zijn, wat een luxe! Zo bestaat onze selectie nu uit totaal 17 man, nadat 2 chronisch geblesseerden duidelijkheid hebben gegeven en er 3 zijn gestopt. Van 22 naar 17, dat is best een aderlating, dus bij deze een oproep om versterking: heb je zin om bij ons te komen voetballen, meld je dan aan. Heb je een voetbal verleden, lees dan eerst de laatste 10 verslagen en vind je dat je daar wel tussen past, kom dan eerst een paar keer trainen op woensdagavond 20.30 uur en dan zien we wel.

Nu eerst het verloop van de wedstrijd. Aan de laatste wedstrijd tegen deze club hebben we niet zulke goede herinneringen overgehouden. Uit bij hen werd het 13-0, maar dat was tegen hun 1^e team, dus wie weet hadden we een kans tegen dit 2^e team en we speelden thuis. Maar niets was minder waar. We begonnen weer niet goed. Het lukt ons maar niet om druk te zetten, door gebrek aan loopvermogen, inzet, conditie, techniek, zeg het maar en elk foutje werd meteen weer afgestraft. Het is dat onze goalie nog wat ballen kon keren, maar op die 1 op 1 situaties had hij toch geen antwoord. Zo keken we al snel tegen een 0-4 achterstand aan. Alleen Berry Bako kon de eer redden, waardoor we met een 1-4 stand gingen rusten. De 2^e helft kwamen we beter voor de dag en dat was mede te danken aan invaller Knip, die enkele keren dichtbij zijn doelpunt was. Zo werd de lat en de paal, aan beide kanten overigens, regelmatig getest. De eindstand was 1-6 en ik vraag me af wat de uitslag zou zijn geweest als die nummer 11 en nog 2 aanvallers van PGS er niet bij waren geweest. Het is duidelijk: zij maakten het verschil en zelfs Alex had grote moeite met deze speler, die in deze klasse niets te zoeken heeft. Na afloop in de kleedkamer werd de opvolger van de Gijpvogel uitgereikt aan Berry Bako, die thuis ook nog wat te vieren had. Zoals gewoonlijk sloeg de stemming in de kleedkamer al snel om in een gezellig samenzijn en daar was de krat van Kriek mede debet aan. Nadat de laatsten het licht hadden uitgedaan, o nee dat gaat vanzelf, moesten enkelen zich nog haasten om op tijd te zijn bij het concert van Pink Floyd Project The Wall 40 Years en werd de 3^e helft na afloop nog eens dunnetjes overgedaan met Leffe bier en bittergarnituur.

