

## Verslag HBSS 35+1 - KMD 35+2 (beker uitslag 7-1):

Vandaag mochten we eindelijk weer de wei in, ook al was deze van kunstgras. Het was flink zweten en of dat lui zweet was of veroorzaakt werd door de brandende zon, laat ik in het midden. Door het afhaken van enkele teamleden (Paul, Marcel en Tom) was er wel een tekort aan spelers ontstaan. Vorig seizoen waren hierover al afspraken gemaakt, namelijk dat maximaal 3 (steeds wisselende) spelers van KMD 5 ons zouden komen versterken. Vandaag was dat Robbert B. Ook hebben we versterking gekregen in de persoon van nieuw lid Yin Hao. Ni Hao en welkom. Zo startten we vandaag met 14 man aan de meet. Na een mislukt seizoen hopen we allen op beter; het kon ook niet veel slechter, dus waren we zeer gemotiveerd en hadden er zin in. Na de introductie van ons nieuw teamlid in de kleedkamer en het daarbij behorende verplichte liedje zingen, waren we er klaar voor. We moesten duidelijk wennen en begonnen slordig aan de wedstrijd. Tegen een fanatiek HBSS met Ali aan het roer, die we nog van 2 jaar geleden kenden, en nog een handvol goede voetballers was het moeilijk voetballen. Toch hielden we lang stand en dit was mede te danken aan onze goalie Paul. Omdat HBSS binnen ons strafschoepgebied steeds op onze verdedigers stuitte, probeerden ze het eens van afstand en daarbij hadden ze succes: 1-0. Daarvoor waren wij nog ontsnapt bij een voorval wat ooit eens is aangeduid als een Theo'tje. Bij een scrimmage voor ons doel, waarbij Paul de bal niet kon klemmen en ondergetekende de bal ook niet goed kon wegwerken, belandde de bal op de paal en rolde langs de doellijn, waarna Paul gelukkig erger kon voorkomen. Pfff. Lang kon HBSS echter niet genieten van hun voorsprong, want nog voor de rust stelden wij orde op zaken: 1-1. Hansie Hansie ging goed door op links en schoot de bal perfect tussen enkele verdedigers en keeper door, waarna Berry Bako de bal alleen maar voor het intikken had. Het was een beetje tegen de verhouding in, maar het voelde best goed. Na de rust werd de druk nog eens opgevoerd op ons, waarna HBSS vrij snel mocht scoren na een voorzet, waarbij het riekte naar buitenspel en vermeend hands. Toen het 3<sup>e</sup> tegendoelpunt viel, was het "over". Zelf kregen we nog wel enkele kansen, maar waren onkundig om onszelf te belonen met een doelpunt. De koppies gingen omlaag en de inzet maakte plaats voor frustratie. Zelfs nieuwkomer Yin Hao ging in discussie met de scheids, maar die verstond waarschijnlijk geen Engels, want hij reageerde nergens op. Zo kwam er een einde aan weer een verloren wedstrijd, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. In de kleedkamer begonnen we langzaam weer praatjes te krijgen en smaakte de Hertog Jan weer als vanouds. De kop is er af en de goede 1<sup>e</sup> helft gaf ons moed, dus houd vol, blijf lekker trainen of anderszins bewegen en dan komt het vast wel weer een keer goed met ons. Zo niet, dan hebben we altijd nog de 3<sup>e</sup> helft, want die is altijd geslaagd. Vandaag geen Gijpvogel, deze wordt binnenkort vervangen door een andere trofee.

