

Verslag KMD 35+2 – Duindorp sv 35+1 (uitslag 0 - 9):

Zoals de plotseling weer verschenen Good Old John Koestal de wedstrijd kort en bondig samenvatte: "Het was echt lekker weer", zo was het!

Wat hebben wij en onze in grote getale opgekomen toeschouwers zulke messcherpe analyses gemist de afgelopen weken. Dit gemis in scherpte ijde ook door in de eerste helft van vandaag. De verdedigers stonden te ver, de middenvelders lieten alles in het midden en de aanvallers waren voornamelijk aan het vallen... Dan is het eigenlijk een mirakel dat de nummer twee uit de competitie en groot favoriet voor het kampioenschap in onze kelderklasse en in de eerste 45 minuten er slechts 4 in wisten te prikken.

In de rust was Hansie-Hansie er helemaal klaar mee en maakte dat op indringende wijze aan ons kenbaar. Helemaal toen hij onze derde helft ter discussie stelde, gingen ook de laatste paar ogen open. Wat hij miste in het veld was de passie voor het spel en de passie voor het team. Deze donderspeech die zijn weerga niet kende, leverde hem uiteraard de Gijpvogel op.

En na deze rake woorden van onze baardige voorman wisten we in de tweede helft een ander gezicht te laten zien.

Tegenstanders kregen opeens minder ruimte, linies leken zowaar af en toe aan te sluiten, balbezit duurde menig maal meer dan drie balcontacten en voor elke meter werd strijd geleverd. We kwamen zelfs een aantal keren gevaarlijk in de buurt van hun doel. Maar zoals de aloude voetbal wet (als je hem er niet inschiet dan telt ie niet) voor ons bleef gelden, had Duindorp hier uiteindelijk lak aan. Met veel moeite en toenemende frustratie binnen het veld en ongekende hilariteit buiten het veld, wisten zij na ruim 30 minuten in de tweede akte uiteindelijk toch weer het doelnet te laten bollen. De laatste minuten van de wedstrijd waren geheel voor de Duindorp invaller Freddie H..... Op niet te volgen wijze wist hij bijna geheel op eigen kracht de eindstand van 0-9 op het bord te krijgen. Wij konden niet anders dan ons er bij neerleggen, sommige zaken moet je nu immers gewoon accepteren.

Met opgeheven hoofd konden wij derhalve toch aan onze geliefde derde helft beginnen. Gelukkig voor Haagsche Wimpie, want anders had hij thuis de hele week verjaardags Barra's moeten eten 😊



Hansie-Hansie kreeg tijdens de (natuurlijk wel gewonnen) derde helft een briljante inval voor de paar laatste wedstrijden van het seizoen: “Voor de wedstrijd de lies lichtjes insmeren en zo nodig herhalen in de rust”.



En of het nu kwam door Haagsche Wimpie z'n barra's, de meegeleverde pepersausjes, Hansie-Hansie's levenswijsheden, de nodige kratjes bier of het feit dat we team van de week waren, het bleef in ieder geval nog lang onrustig op de club.

Drs J.