

Verslag KMD 35+2 – Die Haghe 35+1 (uitslag 3-7):

Ondanks dat enkelen van ons trainen op woensdagavond was het voor velen toch wel wennen om te voetballen op de woensdag, desalniettemin 16 man aan de start. De automatismen van de zaterdag werkten echter niet vandaag. Zo heeft onze ballenregelaar 1 taak, maar hij kwam gewoon het veld oplopen zonder ballen, gezellig keuvelend met de tegenstander van vandaag, Die Haghe, die zei dat ze nog nooit op KMD waren geweest. Ze stonden net boven ons, dus dat zou goed moeten komen. Maar al snel na aanvang stonden we achter met 0-1. Met Tommie weer in de goal, die de bal zag, er naar keek en hem uit het net haalde. Het was een mooie streep in de hoek, dat wel. Daarna kon hij de bal wel een paar keer van richting veranderen, maar helaas volgden de 0-2 en 0-3 vrij snel. We verloren de slag op het middenveld en werden er keer op keer uitgelopen. Die gasten konden echt wel goed voetballen, ze hadden een betere baltechniek en konden elkaar goed vinden. Joop vond het gras stroef, maar dat was niet te merken aan Die Haghe. Wij maakten gewoon teveel fouten en dat werd afgestraft door een beter spelende ploeg. Toch konden we enkele speldenprikken uitdelen, maar we konden het hun stand-in keeper niet echt moeilijk maken. Alleen Alex had de bal uiteen zien spatten op de kruising en wachtte nog op zijn 1^e doelpunt dit jaar, terwijl hij ze aan de lopende band scoort op de training. Een wedstrijd is blijkbaar toch anders. Na de 1^e shift, waarbij 5 verse spelers werden ingebracht, leek het wat beter te lopen en kwamen we meer toe aan voetballen. Na een goede actie van Hansie Hansie kwam de bal voor de voeten van Berry Bako, die daar wel raad mee wist en een ruststand van 1-3 op het bord zette. Dit gaf hoop voor de 2^e helft, waarin Mike nota bene de 2-3 scoorde, een prachtig afstandsschot vanaf de zijkant zo over de keeper heen, uitstekend gezien en prima afgerond. Dit was het moment dat de wedstrijd zou moeten kantelen, maar desondanks maakte Die Haghe snel 2 doelpunten om onze ijdele hoop de grond in te boren: 2-5. Na appelleren van zijn medespelers vlagde de grensrechter voor buitenspel, maar Berry ging door en maakte zo zijn 2^e doelpunt: bravo! Daarna mocht Die Haghe nog 2x scoren en dropen we (weer) met een katergevoel van het veld af. Zonder hulp van anderen hadden we 3 doelpunten weten te scoren, dus dat is heel positief, alleen verlies je wel als de tegenstander er meer scoort. Gelukkig, maar wie had anders verwacht, kwam de stemming er in de kleedkamer al snel in. Eigenlijk willen we voorstellen om voortaan meteen te beginnen met de 3^e helft. Maar goed, laten we de laatste 3 wedstrijden vooral naar onszelf kijken en er een leuke pot van maken, ongeacht de uitslag en dan kijken we volgend seizoen weer verder. De Gijpvogel ging naar Marcel Molentocht, want bij elk duel lag hij te rollebollen met zijn tegenstander en kuste daarbij regelmatig de grond. Dat zijn knieën en benen nog heel waren na afloop mag bijna een wonder heten. Het is bedoeld als aanmoediging om nog even vol te houden, want Marcel stopt na dit seizoen. Bij deze nog een foto uit de oude doos.

