

Een aantal jaren geleden had Edwin Evers nog een radio-ochtendprogramma op Radio 538. Elke vrijdag was daar de column van Peter Heerschop, Lieve Marianne. Daarin werden het wekelijkse gebeuren doorgenomen en werd er uiteindelijk pure satire van gemaakt. Wereldberoemd was deze column en Marianne Timmer was in een keer nog bekender dan dat ze al was. Twee keer per jaar werd de column opgevolgd met de omschakeling van zomer- en wintertijd. Gaat de klok nu voor of achter uit was dan altijd het onderwerp. Afgelopen zaterdag was het in Europa weer zover, de klok werd op de stand zomertijd gezet. Een uur korter weekend hield dat deze keer in, maar wat men nog niet wist is dat er nog meer zou veranderen met de tijd. De zomerklok geeft ons een uur langer licht in de avond en dat komt mooi uit als je nog moet trainen. Lekker lang in de zon voetvallen op een mooie avond met ondergaande zon. Echter was het deze week weer net even Nederland en begon met de zomertijd de Moesson. De regenperiode die ze ook in de tropen kennen, alleen hebben wij geen 30 graden maar 3 graden met extreem veel regen. De regen bezorgd ons geen vrolijke gezichten, sterker nog chagrijn dat de kop opsteekt. Wedstrijden die afgelast worden omdat het voetbalveld nu vol zit met zwemmende eenden.

En je raadt het weer, KMD 4 mag in deze moesson regenperiode weer aantreden voor een wedstrijd. Maar eerst moest Sjors Jansen gebeld worden, deze ondernemer verhuurt diverse watervoertuigen aan de Wereldberoemde Zweth. Zo gezegd, zo gedaan, 5 grote kano's gehuurd om het hele elftal van KMD 4 te kunnen vervoeren over de weg naar Delft, waar we vandaag mogen aantreden tegen Vitesse Delft 5. De wegen waren goed bevaarbaar en we zagen vele natuureigenschappen die we normaal gezien met droog weer niet kunnen aanschouwen. Onderweg nog wat drenkelingen opgepikt die niet in het bezit waren van een boot. Met deze verstande dat ze wel een helft mee moeten voetballen, nou dat was ook weer geregeld. Netjes de boten aan de palen gebonden, konden we onze weg naar de kantine die op een terp ligt bereiken. Wat een water is er gevallen de laatste dag en KMD 4 mag op een terp gaan voetballen. Genoeg spelers hadden vandaag zin om hun voetbalkicks aan te trekken. En de regen viel tijdens de aftrap ook nog gestaagd naar beneden. Kunstgras en regen betekent vaak een mooi snel veld waar de bal het moet doen. En zo geschiede, Vitesse Delft komt er niet aan te pas en de achterhoede werd in de eerste helft totaal niet getest. Het middenveld en voorhoede hadden het druk de eerste 45 minuten, mooie combinaties en aanvallen. Jammerlijk nog geen doelpunt, maar dat kan ook niet lang uitblijven als je alleen maar aanvalt. KMD is heer en meester op het veld en met een mooi steekballetje werd eindelijk het doel treffend afgerond, de 0-1 op het score bord was een feit. Maar het had allang 0-3 of 0-4 moeten zijn, maar wij zijn KMD 4 en missen ook nog wel eens een kans.

Bakkie limonade dan maar in de rust en hopen op een beetje droog weer.

Maar de tweede helft begon ook weer met regen en nu ook nog eens de wind tegen. Een heel ander Vitesse Delft kwam uit de start blokken en zo werd de achterhoede ook eens getest. En zoals je altijd ziet, krijgt de tegenstander een corner uit het niets en valt deze direct binnen. Balen van de 1-1, maar lang kon dit niet blijven, KMD 4 was gewoon de bovenliggende partij alleen het scoren wil niet lukken. Dan maar van afstand schieten en prachtig in de winkelhaak binnen geschoten. De zeer terechte 1-2 op het scorebord. En zo snel het 1-2 werd, was de 2-2 ook een feit, wat een ongeluk kan je wel eens hebben. Maar dan hebben we natuurlijk op een snel veld een goede combinatie nodig om eindelijk de nekslag toe te brengen bij Vitesse Delft. Een mooi uitgespeelde kans werd binnen geschoten en kon het scorebord weer in het voordeel van KMD gezet worden, 2-3.

Wat een goed bevochte winst was dit dan, terechte 3 punten gaan mee naar Wieringen.

Volgende week is het Paasweekend en spelen de mannen van KMD 4 weer.

Om 14.30 uur in Wieringen.

Tot volgende week.

