

Verslag KMD 35+2 – De Ster 35+3 (uitslag 0-4):

Vandaag een wedstrijd om gauw te vergeten. Dit is het enige dat me nu te binnen schiet. Ondanks dat we wisten dat die gasten bovenaan stonden, dachten we dat we een kans hadden. We speelden immers thuis en het ging elke week beter en de spirit was goed. Het eerste kwartier dachten we nog dat dit hem wel eens zou kunnen worden. Wij onderschepten elke aanval, maar opbouwend kwamen we veel te kort, of was dit de verdienste van de tegenstander? We konden elkaar niet vinden, waren niet aanspeelbaar, hadden geen rust aan de bal en veel ballen kwamen bij de tegenstander terecht. Paul van E. kiepte weer een wereldpot en redde keer op keer, al had hij wel een slippertje, dat wel. Maar dat vergeven we hem direct, want er was immers niet zo veel aan de hand, toch? Via Ernst hadden we het net van De Ster al gevonden, al dacht hun grensrechter daar anders over. Ook Berry was dichtbij zijn doelpunt. Ruststand was 0-1, maar alle ingrediënten waren aanwezig om dit om te keren. Mike maakte zijn rentree, evenals Nick, en iedereen dacht dat het wel goed zou komen. Maar als we als verdediging 2x verzaken, dan sta je ineens achter met 0-3. De 0-4 is alleen interessant voor de statistieken, want daarvoor keerde Paul nog fantastisch. En toch bleven we ervoor gaan. Halverwege de 2^e helft ging Ernst alleen op de keeper af en had de eer kunnen redden, ware het niet dat hij op onverklaarbare wijze struikelde en een mislukte koprol maakte. Hierbij brak hij zijn sleutelbeen en het was einde wedstrijd. Gelukkig kon Ernst zelf het veld aflopen en zal deze week geopereerd worden. Sterkte Ernst van ons allemaal. Maar zoals altijd gaat het leven door en maakte de grafstemming al gauw plaats voor wat de 3^e helft ook hoort te zijn, zeker toen Alex binnen kwam lopen met een goed gevulde krat en een schaal met hapjes. Tinus had blijkbaar nog niet gegeten en Ton zag denk ik nog dubbel, zo blij waren ze. Mannen, kop op, zaterdag is er weer een wedstrijd.

