

Verslag KMD 35+2 – Wanica Star 35+4 (uitslag 1-1):

We hadden 3 weken de tijd gehad om te herstellen en intussen werd er stevig doorgetraind met gemiddeld 8 man op de training. Vandaag zou dus de ommekeer moeten komen. Met 16 man die stond te trappelen om tegen een bal aan te schoppen, kon dat niet mis gaan. Zonder onze vaste of stand-in keeper, dat wel, maar nieuwkomer Paul van E. was bereid gevonden om onder de lat te gaan staan. Dat deed hij niet onverdienstelijk, sterker nog, hij hield gewoon de nul tot de rust, terwijl hij minstens 5 ballen tussen de palen wist te pareren, klemmen of tot corner kon werken, dit tot grote wanhoop van de tegenstander. Er lijkt een nieuw talent opgestaan binnen de veteranen. Intussen probeerden wij er een echte wedstrijd van te maken, hetgeen ook lukte, want we waren regelmatig op de helft van de tegenstander te vinden. Ook heb ik een aantal schoten op doel gezien, maar deze misten nog de juiste richting. Al met al een veel belovende 1^e helft, alleen moest Ab Hamstring eraf, door een tegenstander die er te hard inging. Excuses waren dan ook op zijn plaats. Ook moesten er 2 van hen voortijdig stoppen. Aan alles was dus duidelijk te zien dat er 2 teams waren die graag wilden winnen en zo mag het ook zijn, blessures daar gelaten. In de 2^e helft niets anders, al vielen nu wel 2 doelpunten. De 1^e na een doeltrap van Wanica Star, die zo in de voeten viel van Ernst. Maar hij stond daar wel en overigens zonder hakkie, joeg hij de bal zo de touwen in. Daarna volgden nog enkele zelf gecreëerde kansen, maar we misten de rust en koelbloedigheid om de score uit te bouwen. En zoals vaker, viel het 2^e doelpunt aan de andere kant, onze kant wel te verstaan. Uiteindelijk konden we vrede hebben met een gelijkspel, maar als je zo dichtbij bent.... Toch vierden we dit als een overwinning: het 1^e punt was binnen en we waren van die gehate onderste plaats af. Uiteraard ging de Gijpvogel naar onze nieuwe stand-in goalie Paul van E. die deze keer naast zijn moeder ook zijn vader als supporter langs de lijn wist. Tevens vierde hij zijn verjaardag met een kratje in de kleedkamer, geheel volgens traditie. Chapeau! (Redactionele rectificatie van de kratjes-gever : was niet jarig, maar was n.a.v. de eerste wedstrijd bij Voorschoten dat ik een liedje moest zingen en koos ik voor iedereen de veilige weg om een kratje te geven). Na gedane arbeid is het altijd heerlijk rusten, zo ook de Gijp.

