

Vandaag was de trip down memory lane. Iedereen kan precies nog zijn geschiedenis leraar of lerares uittekenen die ze op school gehad hebben. Mag niet gezegd worden, maar vaak waren dat wat stoffige mensen die in een monotone toon hun les stof ten gehore brachten. Of we toen hebben opgelet was dan de vraag, maar vaak liet iedereen het vak snel vallen. Vandaag mochten de mannen van KMD 4 de geschiedenis in duiken om op de Wereld beroemde Brasserskade te Delft te mogen voetballen. In de gouden tijden zaten aan deze straat de grote voetbalclubs en werd er vaak met knikkende knieën afgereisd.

DHC, opgericht 1910 Delfia Hollandia Combinatie, was in de jaren '60 een professionele voetbalclub en hebben nog wat landstitels in de amateurklassen veroverd. DHL en Concordia niet te vergeten natuurlijk. DVC, opgericht in 1908 onder Delftse Vrienden Club, is het kleine broertje van deze club en zit op het einde van de Brasserskade en hier werd in de jaren '90 het eerste kunstgrasveld van Nederland aangelegd. Zelfs het Nederlands elftal reisde af om hier op te kunnen trainen en kennis te laten maken met kunstgras. Heden ter dagen is er een grote ontwikkeling in het kunstgras geweest en word er veel op gevoetbald. Het eerste kunstgras veld vertoonde overeenkomsten met de A4, alleen dan groen. Als de zon scheen rook je de rubber banden van de vulling van het veld.

Later als wij met KMD moesten voetballen was het zorg om niet te vallen op dit veld, dit gaf ernstige verwondingen en kon men weken niet voetballen. Op dit complex mochten we vandaag met KMD 4 een potje gaan voetballen.

Aangekomen op het sportcomplex heerste er totale rust, er werd geen wedstrijd gespeeld. En naar het bleek waren wij de enige wedstrijd die dag en konden we van veld 1 gebruik maken. Dit veld had ook zijn beste tijd wel gehad en werd wat minder onderhouden dan het gewenst zou zijn. Een snelle tegenstander had er vandaag erg veel zin in, KMD moest nog even wakker worden. Zelf had ik het idee dat de scheidsrechter er helemaal geen zin in had. De tegenstander was zo ontzettend sportief om bij een overtreding die zij maakten de bal te geven en een vrije trap te laten nemen voor KMD. De scheidsrechter floot niet en stemde dan maar welwillend in om gezeur van eigen spelers tegen te gaan. Dit soort teams maak je maar weinig mee en zo kon deze wedstrijd echt een leuk potje gaan worden. KMD was lekker aan het aanvallen en wist zeer grote kansen niet te verzilveren, geluk was achter gebleven in Wateringen. Een klein foutje gezorgde DVC de 1-0 en dat was natuurlijk zeer onterecht. KMD bleef goed voetballen, zelfs een doorgebroken speler werd neer gehaald en werd er niet moeilijk gedaan om een vrije trap toe te kennen. Echter was een normale scheidsrechter hier wel van overtuigd om donkerrood te moeten geven aan de speler van DVC, maar de scheidsrechter floot niet eens. DVC kende zelf de vrije trap toe, ongekend toch.... Deze kans werd op fabelachtige wijze gekeerd door de keeper van DVC, hoe dan, dacht iedereen.

Rust stand 1-0 en er was hoop, de wissels kwamen ten tonele, na een ouderwets bakkie thee verorberd te hebben.

De tweede helft ging er wat steviger aan toe dan de eerste, KMD creëerde heel veel kansen en eindelijk werd de ban doorbroken. De 1-1 was een prachtig doelpunt in de kruising van afstand, geen houden aan dus. Het spel golfde over en weer en er was nu moeilijk te zeggen wie er aan het langste eind zou gaan trekken. De fouten werden groter bij beide kanten en de kansen werden ook groter. Beide teams wisten dan nog wel te scoren, maar verder dan de 2-2 zouden we vandaag niet komen. Eindelijk had de scheidsrechter wel weer wat energie gevonden om de wedstrijd af te fluiten. Waarna nog even nagepraat werd over wat voor kansen KMD gehad heeft vandaag. Onderweg naar de kleedkamer kwam de plaatselijke Kreidler, Zundap club nog even een bakkie doen.

Een mooie club dat DVC, maar nu in deze dagen een stille voetbalvereniging is geworden die in de boeken zal gaan verdwijnen. Ook bij deze club is er geen grote opkomst meer van nieuwe leden en de bestaande teams lopen erg terug. Zo DHC, deze club loopt ook erg terug in leden en zal ook gaan

verdwijnen in de toekomst. Zo zal voor de spelers van KMD 4 die nog nooit hier hebben gevoetbald, het zomaar een de laatste keer geweest zijn dat ze hier geweest zijn. We hopen natuurlijk van niet, want de verenigingen op de Brasserskade blijven een stukje Nederlands Erfgoed dat bewaart dient te worden.

Volgende week spelen de mannen van KMD 4 thuis om 12.45 uur tegen Honselersdijk.

Tot volgende week.