

Verslag Voorschoten '97 35+2 - KMD 35+2 (uitslag 6-0):

Voorschoten '97 uit op het mooie sportpark Adegeest, wie is daar ooit geweest? Volgens mij alleen Joop! maar die is dan ook niet meer de jongste. Toch leuk om nog een keer mee te maken. Vandaag de 1^e wedstrijd van Paul van Eck, inderdaad de zoon van ex-voorzitter Jan van Eck. Hij had al enkele weken scherp getraind en laten zien dat hij klaar was voor zijn voetbaldebuut als veteraan.

Op het knollenveld hadden wij veel moeite om de bal goed te controleren, maar goed, daar had de tegenstander ook last van, zou je zeggen, maar zij combineerden veel beter en leken een niveautje beter, maar daar was niet iedereen het mee eens. Ondanks dat we opnieuw waren ingedeeld in een lagere klasse, was deze tegenstander bovenin geïndigd in de oude poule indeling. Wat moesten zij dan in onze poule? Maar daar kunnen zij ook weinig aan doen. Bedankt KNVB!

Voraf hadden we er best veel zin in, mede getuige de trainingsopkomst van welgeteld 9 man, maar als je na 10 minuten achter komt en in 15 minuten 4 doelpunten weggeeft, valt het niet mee om gemotiveerd te blijven. We lieten de tegenstander dan ook in hun spel komen, we coachten elkaar niet voldoende, waren slordig aan de bal en Voorschoten stond elke keer op de goede plek, maar dat kun je ook afdwingen. Pas na 4-0 gingen we elkaar positief coachen, mooi Sander, en hij kreeg daarvoor de Gijpvogel. Na de 5-0 in de rust, was de 2^e helft beter. Ook goalie Mike had meer ballen. En na nog een afgekeurd doelpunt was de eindstand 6-0. Zo dropen we af richting kleedkamer na alweer een kater. Het duurde even, maar na de 1^e dorstlesser kwam de stemming langzaam weer terug en was de uitslag bijzaak geworden. En zo hoort het.

Als afsluiting heb ik een elftafotografie van de KMD-selectie voor de sponsor van toen bijgesloten. Daarin zijn meerdere veteranen van nu te zien. Vraag is wanneer deze foto is gemaakt. Wie weet het nog?

