

Verslag KMD 35+2 – Wanica Star 35+3 (uitslag 4-1):

Vandaag een tegenstander die we in deze competitie 4 maal zouden treffen in wisselende bezetting. Met gemengde gevoelens begonnen we aan de wedstrijd. Eigenlijk zijn dit bij voorbaat geen leuke ontmoetingen, want er is altijd wel wat (gedonder). Door de vele afschrijvingen hadden we versterkingen gevraagd aan VE1 in de persoon van Mark O, Dennis S en Jos Kelder, klasse mannuh. Ook liep De Knip voorin en speelde de hele verdediging van Wanica zoek en scoorde zowaar 2x. We wisten gewoon niet wat er gebeurde. Bij het eerste doelpunt sprongen de bankzitters al laaiend enthousiast uit de dug-out en bij de 2^e kwamen zo ongeveer 11 spelers in het veld klaar. Onze verdediging maakte het Wanica ook erg lastig, we stonden gewoon goed en gaven geen kans weg. Ook na de wissels bleven we lekker door voetballen. De opgaande lijn was de afgelopen weken al ingezet, waarbij we wel flink verloren, maar het geloof in onszelf steeds sterker werd. Omdat met name het 1^e tegendoelpunt zo lang uitbleef gebeurde er iets met ons en we groeiden in de wedstrijd. Er werd goed gebikkeld, gestreden, gecombineerd, vrijgelopen en alleen maar positiviteit in het veld. In de rust was het oorverdovend stil, zo onder de indruk waren we. Zouden we dit kunnen door zetten in de 2^e helft? Maar Wanica tapte direct uit een ander vaatje, want binnen 10 minuten scoorden zij. Het zal toch wel niet? Wij zetten er weer een tandje bij en jawel, toen kreeg Mark het op zijn heupen. Volgens zeggen raakte hij de bal niet eens lekker, maar de bal vloog van grote afstand zo over de niet al te grote keeper heen in het doel. Helaas werd de sfeer in het veld toen steeds grimmiger, want deze tegenstander kan moeilijk omgaan met verlies, dat merken we keer op keer. Het werd fysieker en verbalder en enkelen van ons lieten zich daarin meegaan. Toen Mark opnieuw met de bal richting doel ging en zijn tegenstander hem probeerde te blokkeren, maar daarbij zelf werd getorpedeerd, kon hij de bevrijdende 4-1 afdrukken. Hilariteit ten top natuurlijk en het maakte Wanica nog bozer. Sommigen raakten helemaal over hun toeren en het leek onze uitstekend fluitende scheids (René) maar beter om eerder af te fluiten. Het is echt aan zijn rustige en kundige inbreng te danken dat de wedstrijd niet escaleerde en wij zijn hem daarvoor erg dankbaar. Na afloop in de kleedkamer maakten de verhitte gemoederen al snel plaats voor vreugde en blijdschap en hielp een drankje daarbij ook natuurlijk. Het besef kwam langzaam: we hadden gewonnen en hoe! De Gijpvogel ging uiteraard naar onze keeper Tom, die zijn doel net niet schoon kon houden, maar verder een puike wedstrijd keepte. Dit geeft de burger weer moed. We gingen snel douchen want om 16 uur begon de wedstrijd NL-VS. Deze werd in de kantine met nog veel andere KMD-leden bekeken en zo kwam er weer een einde aan een enerverend dagje KMD. Wat moeten we zonder? Ik zou zeggen: ga zo door en houd er de moed maar in. Komende zaterdag het 2^e onderlinge treffen tussen beide KMD Veteranen teams, dus voor degenen die ons volgen: komt dat zien!

Een kleine anekdote is het volgende: door een select groepje wordt vrij fanatiek getraind op woensdagavond, o.a. in de persoon van Alex, Rik, Theo en Joop! Maar laten uitgerekend deze personen nu net als wissel moeten beginnen aan deze wedstrijd! Wim, waarom?

