

Verslag KMD 35+2 – Wanica Star 35+1 (uitslag 1-9):

Vandaag tegen de ongeslagen koploper, maar bijna alle fitte spelers present. Dat getuigt van moed en zin in het spelletje, waarbij de uitslag bijzaak is. Het weer was prima, dus wat kon ons gebeuren. Deze keer duurde het zeker 10 minuten voordat de eerste erin ging. Uiteindelijke ruststand was 0-6, uiteraard weer geflatteerd, want bij de meeste doelpunten werd pas in 2^e instantie gescoord, waarbij een Wanica-speler tegen de bal aan liep na het blokkeren van de 1^e doelpoging. Ik vraag me af of we überhaupt over de middenlijn zijn geweest, maar goed. In de rust waren er een aantal klaar mee en wilden aan het bier. Maar Ernst was net gearriveerd en aan alles was te zien dat hij er zin in had om te spelen, dus toch maar weer de wei in. Aanvankelijk hingen nog een aantal koppies, maar dat veranderde gaandeweg. Ook duurde het vrij lang voordat Wanica Star het net weer had gevonden. Sterker nog, wij kwamen steeds vaker op hun helft en het eerste schot op doel was een feit. Tijdens een scrimmage werd hands gemaakt en onze meesterlijk leidende Rob floot voor een penalty. Sommigen scandeerden al Theo's naam, maar zonder iets te zeggen pakte Ernst de bal en legde die op de stip. Niemand durfde hier iets tegenin te brengen en zonder blikken of blozen schoot hij de bal recht door het midden. En de keeper had het nakijken, want hij lag al in de hoek. Hoera voor deze baas en het leverde hem de Gijpvogel op, terecht! We stonden gelijk in de 2^e helft en we zetten nog een tandje bij. Helaas resulteerde dit in nog 2 doelpunten voor Wanica Star, waardoor dezelfde eindstand werd bereikt als het 1^e onderlinge treffen. De winst van vandaag was dat we veerkracht hadden getoond en door dat ene doelpunt leek het net of we hadden gewonnen. Zo was de sfeer ook na afloop in de kleedkamer of het kwam doordat we in de dameskleedkamer mochten douchen met grote spiegel en föhn, ik weet het niet. Het was in ieder geval nog lang onrustig in de catacomben van KMD, waar alle hits van André Hazes de revue passeerden en toen iemand zijn slip met de tekst "Kleine Jongen" presenteerde kon het helemaal niet meer stuk. Zo hadden we toch weer de 3^e helft gewonnen en deden we na afloop het licht uit en togen tevreden huiswaarts.

