

Verslag PGS/VOGEL 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 13-0):

Vandaag was het bitterkoud, zo koud als de illustratie laat zien, dus bijna te koud om te voetballen, maar echte mannen als wij zijn, doen daar niet zo moeilijk over. Want wij willen altijd voetballen, ook al weet je van te voren dat winnen er niet in zit. De vraag was niet of we zouden verliezen, maar met hoeveel. Dat wij hierboven staan, getuigt wel de opkomst van 15 stoere Veteranen, maar het kan ook zijn dat we anders met vrouwlief mee hadden gemoeten naar de intocht van de Sint in Wateringen. Doel van vandaag was weer om zo lang mogelijk de nul te houden, maar na enkele minuten lag ie er al in. Ook het 2^e doelpunt ging er lullig in. Vaak zat er net een teen of vinger aan, of rolde de bal met wat geluk in de uiterste hoek, onbereikbaar voor Tom. Volgens mij zat er geen enkele uitgespeelde kans bij. De ruststand van 7-0 was dan ook geflatteerd te noemen. Enige wapenfeit was het prachtige afstandsschot van Ab Hamstring die de iets te ver voor zijn doel staande keeper net niet kon verschalken. Tom kon niet verder en werd in de 2^e helft vervangen door Mike. Het keepen ging hem goed af en hij hield het doel zeker 10 tot 15 minuten schoon, totdat de bal werd teruggespeeld en hij vlak langs de eigen doellijn dribbelde, om de bal vervolgens naar onze rechtsback te passen. Hoe hij het deed, geen idee (hijzelf ook niet trouwens), maar de bal verdween keihard in onze eigen kruising! Vervolgens bleef Haagsche Wimpie minuten lang op de grond liggen en wij begonnen ons al zorgen te maken. Gelukkig had hij slechts last van zijn lachspieren, die hem die kramp bezorgde. Na de 11-0 vonden wij het wel welletjes, maar de fanatieke PGS spelers wilden doorgaan tot de 16, dus deden wij er nog een stapje bovenop. We passeerden nog een keer de middenlijn, maar kwamen niet meer tot een schot. Ook Ernst opende zijn trukendoos en nam de bal én zijn tegenstander op de hak, alleen stond daar elke keer weer een andere PGS-speler klaar. De eindstand werd bepaald op 13-0, al liet de scheids 14-0 aantekenen op het wedstrijdformulier. Het zal wel, ik was al gestopt met tellen bij 10. In de kleedkamer was het al snel behaaglijk en passeerden alle doelpunten nog een keer de revue en de conclusie was dat PGS inderdaad net iets beter was, dus waren zij de terechte winnaar. De PGS Gijp/Vogel gaat vandaag naar ons aller Mighty Mike. Thanks for laughing!

