

Verslag Semper Altius 35+3 - KMD 35+2 (uitslag 7-1):

Na 1 week extra rust door de najaarsvakantie waren we desalniettemin verre van compleet, dus versterking gevraagd aan 35+1, in de persoon van Thomas, Pieter en jawel Willem van L, wie kent hem nog?

We hadden afgesproken om niet weer binnen 1 minuut achter te staan, nou dat is gelukt, want het waren nu 5 minuten en binnen 10 minuten stonden we 2-0 achter. In de rust was het 4-0. Toch hebben we enkele mogelijkheden gehad om te scoren, maar echt kansen waren het niet. Meest opmerkelijke feit was de invalbeurt van onze vriend Pieter, die al bij zijn 1^e balcontact onderuit ging en met zijn gezicht tegen de bal aankwam, alleen mislukte zijn vastlijmactie, maar het leverde hem wel een pijnlijke neus op. Dat zette hij weer recht in de 2^e helft, waar hij de beslissende voorzet gaf op zijn teamgenoot Thomas, die de eer redde voor ons. Bravo!

In de 2^e helft heb ik verder meerdere goede combinaties gezien en kregen we meer ruimte op het middenveld, waardoor we voorin gevaarlijker werden met ook kansen voor o.a. Alex, die helaas enkele centimeters tekort kwam, al was die bal op de lat wel erg dichtbij een mooi doelpunt. Dit alles onder aanvoering van Pistolen Paultje, hetgeen hem de Gijpvogel opleverde. Verder vond ik onze aanwinst Ernst op het einde van de 2^e helft erg goed spelen, daar waar hij 8 weken geleden op dit veld nog moest afhaken met een blessure. Welkom terug! Ook Frankie Guitar en invaller Willem blonken uit en niet te vergeten Tommie, die een paar mooie reddingen had, al maaide hij net zo makkelijk over een bal heen.

Al met al weer een wedstrijd om snel te vergeten, maar we wisten dat er nog een 3^e helft aankwam. Bij een temperatuur van 20 graden was het heerlijk toeven buiten. Intussen speelde zich op het hoofdveld de Rijswijkse derby tegen Vredenburg af, hetgeen bij aanvang gepaard ging met serieus vuurwerk en rookontwikkeling, iets wat bij een topwedstrijd in de eredivisie zeker niet had misstaan en dat in de 4^e klasse!

Zoals eerder werd het weer laat en pikten we ook nog mooi een optreden mee van lokale volkszanger Chicco. Het is maar wat je leuk vindt! Wij hadden een topdag! Toen wij om half 9 huiswaarts trokken, waren we zeker niet de laatste. Dat doet die uitbater van de Semper kantine toch hartstikke goed, misschien een idee om bij KMD te introduceren?

