

Verslag KMD 35+2 – TAC'90 35+1 (beker uitslag: 2-8):

Vooraf in de feestelijk versierde kleedkamer werd de nieuwe trofee onthuld door Tinus Positivo, naamdrager van de eerdere bokaal “de Gouden Kabouter”, die opgevolgd werd door “de Betonnie” en bij afwezigheid van Ton het Kanon, was Tinus hiervoor gevraagd. Toen het cadeaupapier aan flarden was gescheurd, verscheen daar een kooi (nee niet Ab Hamstring) met een vogel erin, een zogenaamde Gijpvogel, bekend van de Kruidvat spaaractie uit 2012. Als je hem op zijn buik aanraakt, zou de leipe schaterlach van René van der Gijp te horen moeten zijn, maar helaas was de batterij op.

Vandaag de 2<sup>e</sup> en laatste bekerwedstrijd tegen een oude bekende, namelijk TAC'90. We spelen elk seizoen wel een keer tegen hen, maar deze lui hadden we nog niet eerder gezien, maar dat kan ook komen doordat ze allemaal net 35 jaar oud waren, daarom was het ook TAC'90 35+1.

In het begin van de wedstrijd leek het wel of iedereen die maffe vogel wilde scoren, want de ene na de andere mislukte actie kwam voorbij, of we volgden de verkeerde TACTiek, maar degene die de kroon spande was toch wel Tic Tac Theo, die beide handen nodig had om een doelpunt te voorkomen, daar waar Tom net wat centimeters te kort kwam. Gelukkig was de scheids coulant en hield de kaarten op zak. De hieropvolgende penalty werd feilloos ingeschoten. Hierna moest Tom zich nog zeker 5 keer rekken en strekken, met allerlei pijntjes tot gevolg, maar hij hield ons wel in de race. Sterker nog, een onderschepte bal kwam bij Ab Hamstring terecht, die hem meteen panklaar neer legde voor Sander, die de gelijkmaker op zijn conto schreef. In deze fase was het overleven, want de ballen vlogen ons om de oren, maar toch trok TAC aan het langste eind en we gingen met een achterstand rusten: 1-2.

We kwamen goed uit de kleedkamer en al vrij snel maakte Sander zijn 2<sup>e</sup>, dwars door het midden, mooi man! We stonden weer gelijk. Toen dacht TAC gas te gaan geven en gingen ze hun Tikkie Takkie voetbal spelen en ineens stonden we 2-4 achter. Tom kon niet verder en werd gewisseld door Haagsche Wimpie, die half geblesseerd later weer werd vervangen door Hansie Hansie. We werden overlopen en het is dat de scheids eerder af floot, anders waren we de dubbele cijfers in gegaan.

Het was een sportieve wedstrijd tegen een veel betere tegenstander, dus hadden we vrede met de uitslag, alleen snapt niemand waarom we tegen zo een tegenstander moesten spelen en straks ook weer in de competitie. Rest mij nog Joost van 35+1 te bedanken voor zijn hulp. Over 2 weken begint de competitie, dus hopelijk genoeg tijd voor iedereen om weer fit te worden en alle pijntjes te laten verdwijnen.

