

Wedstrijdverslag KMD 35+2 - PKC'85 35+1 (uitslag: 2-1)

Vandaag de opponent die we 3 weken geleden ook al hadden getroffen. Tot de 2-2 ging het toen nog redelijk gelijk op, maar daarna hadden wij geen antwoord meer op hun dribbels. Dat wilden we vandaag recht zetten.

Vorige week hadden enkelen van ons ook al meegedaan met KMD 35+1, ook tegen PKC, dus hadden we een goed beeld van hen, ware het niet dat zij met een gewijzigde opstelling aantraden, niet in ons nadeel trouwens. Ook wij moesten noodgedwongen omzettingen doorvoeren, omdat Haagsche Wimpie zo nodig over een veter moest struikelen. Met Nick Tyson weer in de goal begonnen we verder vrij compleet aan de wedstrijd. Er werd goed gecoacht van achteruit en iedereen werd flink scherp gehouden, want alleen dan hadden we een kans. Verder dan een paar speldeprikken en een bal op de paal kwam PKC niet en dat was de verdienste van het hele team. We hadden de opgaande lijn van de vorige wedstrijd weer te pakken. Wat verder opviel was, dat zelfs Arnaud Tesla een voorzet gaf op Berrie Bako, die daar wel raad mee wist: 1-0, de ruststand.

In de 2<sup>e</sup> helft stonden we weer te slapen en binnen 1 minuut was de stand gelijk. Na een moeizame fase en de nodige omzettingen kantelde de wedstrijd langzaam aan. Eerst nog een incidentje met Hansie Hansie en een belangrijke redding door de stand-in keeper, maar dan toch een afstandsschot met lelijke stuit, waar de keeper van PKC zich gruwelijk op verkeek: 2-1 en de euforie vierde hoogtij.

Maker van het doelpunt was Sander: mooi man! En uiteraard gaat de Betonnie naar deze barre man. Zo sleepten we de overwinning uit het vuur en of het terecht was weet ik niet, maar het voelde wel heel erg lekker. Ga zo door.

Verder wil ik Meester Rob nog bedanken voor het hanteren van de vlag en Rick voor de fluit. Last but not least wil ik ook de rentree noemen van Drs. J. die sinds een jaar zijn 1<sup>e</sup> speelminuten maakte en ook Joop! was weer van de partij. Zo lijken we klaar voor de derby der KMD-Veteranen, die op 14 mei a.s. wordt gespeeld en dagen we KMD 35+1 hierbij uit om deze gezonde rivaliteit na het treffen te vieren door het organiseren van een 3<sup>e</sup> helft die we niet gauw zullen vergeten. Chineesje mag ook.

