

## Wedstrijdverslag PKC'85 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 5-2):

Nadat Tikkie Rikkie de deur van de kleedkamer eindelijk had geopend, konden we de wei in en wat voor een: het leek wel een knollenveld, maar goed, daar had de tegenstander natuurlijk ook last van en ik denk zij meer dan wij, want je kon goed zien dat zij het voetballen op straat hadden geleerd. Het was dus zorg om de enkels heel te houden vandaag, niet alleen door het veld, maar ook door de vele aanslagen die we moesten incasseren. Volgens de website heeft PKC 5 veteranen teams op de zaterdag en 3 op de zondag, maar dat klopt volgens mij niet. Aanvankelijk hielden we elkaar redelijk in evenwicht, maar dan toch de pech dat een balletje via een been zo over stand-in keeper Haagsche Wimpie heen vloog. Het scheelde maar een haar, maar ik denk dat Justin die bal ook niet had gehad. Gelukkig, niet lang daarna de gelijkmaker gemaakt door Hansie Hansie na slecht wegwerken van PKC. Na de thee een andere wedstrijd: aanvallend lukte niet veel meer en de verdediging liet steken vallen, hetgeen resulteerde in 2-1 door een kopbal na een hoge voorzet. Niet veel later een opstootje en de vlam sloeg in de pan. De scheids stond erbij, keek er naar, trad niet op en zei niets, tenminste niet iets wat ik kon verstaan. Eigenlijk hadden we geen zin meer. Waarom gebeurt dit altijd bij dit soort ploegen? Uiteindelijk hadden we de leidsman kenbaar gemaakt dat het misschien handig was dat de aanvoerders hun team moesten toespreken en dat gedaan hebbende gingen we weer verder. Meteen weer een beuk op Arnaud Tesla en Hansie nam de vrije trap. Iedereen keek die hoge bal na, behalve Arnaud, die de bal verdiend in het net schoot: 2-2. Eigenlijk was dat ons laatste wapenfeit, want daarna kwamen wij er niet meer aan te pas. PKC wel en maakte nog drie goals. Eindstand: 5-2. Na afloop genoten we in het zonnetje van een lekkere dorstlesser en een heerlijk broodje kip kerrie. En nam Meester Rob het woord om Tic Tac Theo te bedanken voor zijn wedstrijdverslagen en overhandigde hem het boekje: "Dat is Goud". Als de gelegenheid zich voordoet, zal hij hieruit citeren. Zoals: vandaag was bijna een "Berrie" nodig, ja ook wel om doelpunten te maken, maar eigenlijk om hiermee Petje van het veld te dragen, maar gelukkig krabbelde hij weer overeind om de wedstrijd voort te zetten. Dit had ook met een "Robur" gekund of met de "Malle Jan", maar dat is ietwat overdreven. Ook werd de Betonnie nog vergeven en wel aan Haagsche Wimpie, die 5x moest vissen in (of achter) het net. De vorige wedstrijd had hij al geoefend (en gesolliciteerd voor keeper) door een bal net niet te klemmen en een strafschoot te veroorzaken, maar nu mocht hij het dan toch in praktijk brengen. We zijn blij met Wim, want ga er maar eens staan, maar toch hopen we dat Tom weer snel terug keert onder de lat. Fijn Paasweekend.

