

Wedstrijdverslag KMD 35+2 - Zwaluwen 35+1 (uitslag: 1-6):

Ondanks de misère in de wereld, waren alle ingrediënten aanwezig voor een mooie voetbaldag: een heerlijk zonnetje en 15 fitte spelers. Zelfs Frankie Guitar gaf acte de presence na zijn heldhaftig avontuur in Polen. Hadden we toch effe 300 euries opgehaald om hem bij zijn activiteiten te ondersteunen: klasse manne! Nog wel een keepersprobleem, maar Justin bleek bereid ons uit de brand te helpen. Bij de uitwedstrijd hadden we al kennis gemaakt met het solide spel van Zwaluwen. Desalniettemin hadden we er zin in. Maar al snel bleek dat onze verdedigers erg veel moeite hadden om de snelle behendige Vlaardingse spitsen af te stoppen, wat resulteerde in 3 tegendoelpunten. Het is dat Justin ons nog een beetje in de race hield. Door goed doorzetten en na een voorzet vanaf links, kon Alex Robben de marge nog verkleinen. Een mooie intikker die hem de Betonnie opleverde. Intussen had Arnaud Tesla zijn kruut verschoten en moest Berry Bako na de rust weg, dus hadden we de 2^e helft een uitdaging. Maar goed, we hadden Sander nog en jawel, bij zijn 2^e balcontact kopte hij de bal bij een corner fantastisch in het doel: mooi man, alleen was dit in ons eigen doel, helaas. Laatste wapenfeit wat ik nog wil vermelden, is de snoekduik van Haagsche Wimpie, met 3 Zwaluwen om zich heen, waarmee hij niet onverdienstelijk solliciteerde naar de functie van keeper, alleen had hij die bal dan wel moeten klemmen en de uitstekend leidende Bickel Beer kon niet anders dan fluiten. De daaropvolgende penalty werd overigens gestopt door uitblinkende Justin. De eindstand was 1-6. Na afloop was het zoals gewoonlijk weer uitstekend toeven op het KMD-complex en lieten we ons de consumpties prima smaken. En 's avonds konden we genieten van een mooie pot voetbal live in het stadion of voor de buis. Alleen denk ik dat Alex Robben een andere wedstrijd heeft teruggekeken, maar het is altijd leuk om samen met Betonnie naar een scorende Robben te kijken, dat wel.

